

DE WEKKER

Orgaan van de Protestantse Gemeente IJhorst de Wijk. Verschijnt tweemaandelijks
De Wekker is ook digitaal te vinden op www.kerk-ijhorst-dewijk.nl

KERKDIENTEN

2 okt. 10.00 uur	ds. H. de Ruiter, Loofhuttenfeest, collecte Kerk en Israël
9 okt. 10.00 uur	drs. R. Scheurwater, collecte orgelfonds
16 okt. 10.00 uur	ds. J. Schorer, collecte werelddiaconaat
23 okt. 10.00 uur	ds. H. de Ruiter, collecte voor onderhoud Reesthof
30 okt. 10.00 uur	ds. H. de Ruiter, Doopdienst, collecte Diaconie
6 nov. 10.00 uur	ds. H. de Ruiter, gedachtenisdienst, collecte algemeen kerkenwerk
13 nov. 10.00 uur	ds. H. de Ruiter, Oogstdienst, collecte oogstdienst
20 nov. 10.00 uur	ds. H. de Ruiter, collecte Kerk in Actie / najaarszending
27 nov. 10.00 uur	ds. H. de Ruiter, 1 ^e Advent, collecte voor onderhoud Reesthof
4 dec. 10.00 uur	ds. H. de Ruiter, 2 ^e Advent, collecte Pastoraat
11 dec. 10.00 uur	ds. E.V.E. Wijnands, 3 ^e Advent, collecte muziek in de kerk
18 dec. 10.00 uur	ds. H. de Ruiter, 4 ^e Advent, heilig Avondmaal collecte Avondmaal / Voedselbank

GEVRAAGD:

medewerker(ster) voor schoonmaak Kerk en De Reesthof.

Zie verder op pagina 9

Levenscafé ‘Aan de Reest’ tweede editie
zondag 9 oktober kerkgebouw Kerkweg IJhorst
vanaf 16.00 uur

Opvoeden doen we samen??

Wie zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van een kind? ‘Wij’, roepen de ouders. ‘Wij’, roepen de leerkrachten. ‘Wij’, roepen de vriendjes. ‘Wij’, leiders van de sportvereniging. ‘Wij’, roepen talloze stemmen...



Over de complexiteit van het opvoeden gaat het hoofdthema van de tweede editie van het Levenscafé 'Aan de Reest'.

- presentator: de journalist Peter Nefkens,
- gast-deskundige: de heer Martijn Mulder, algemeen directeur van de Stichting Wolderwijs, openbaar onderwijs in de Gemeente De Wolden,
- tweede gast-deskundige: mevrouw Jantina Haring, Bureau Recht op Leren.

De column wordt uitgesproken door de heer Theo Segers, burgemeester van de Gemeente Staphorst.

En verder een discussie over een actueel onderwerp. Het geheel afgewisseld met live-pianomuziek door Hennie Dijkstra uit Meppel.



LIED VAN DE MAAND

Lied van de maand oktober:

Lied 847 Mijn leven is een splinter aan de tijd

'In 2005 verscheen de aanvullende liedbundel Tussentijds, waarvan veel gemeenten gebruik hebben gemaakt als aanloop naar het Liedboek dat in 2013 verscheen. Een redactiecommissie kreeg van de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied de opdracht de inhoud samen te stellen. In een van de redactievergaderingen werd 'Tussentijds' als titel gekozen, waarmee de functie van de bundel werd aangegeven: een brug tussen het Liedboek voor de kerken en een toekomstend liedboek. Niet veel later legde Wonno Bleij, een van de redactieleden, de tekst van dit lied op tafel. De titel van de bundel had hem geïnspireerd tot een lied over de levensgang van de mens 'tussen de tijden', niet meer dan een 'splinter aan de tijd' en een 'stofje van eeuwigheid'. In de woorden resoneert Psalm 90. Het lied kan op verschillende momenten in het jaar een plaats krijgen, maar ook bij een uitvaart gezongen worden. Pieter Endedijk, ook lid van de redactiecommissie van Tussentijds, schreef bij de woorden een melodie, waarbij het enjambement tussen de derde en vierde regel in strofe 2 en 3 door de melodie moest worden ondersteund. Het was het enige nieuw geschreven lied in de genoemde liedbundel.'

Lied van de maand november:

Lied 772 Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien

De melodie van Lied 772 heeft grote sprongen, maar is niet moeilijk te leren. Deze goede toegankelijkheid is misschien te danken aan de ervaring van de componist van de melodie: de Engelse Sidney Bertram Carter (1915-2004). Hij studeerde geschiedenis en schreef in de jaren zestig van

de vorige eeuw liederen voor musicals. De tekst is afkomstig van Joy F. Patterson (*1931). Zij woont en werkt in de V.S. en is lid van de Presbyteriaanse kerk. In haar liedteksten vertoont zij een sterke maatschappelijke betrokkenheid met thema's als vrede, gerechtigheid en de heelheid van de schepping, ook herkenbaar in dit lied. De redactie van het Liedboek gaf Peter Booi, die ook meewerkte aan de nieuwste Bijbelvertaling, opdracht dit lied te vertalen.

Bronnen: *De tekst bij lied 847 is letterlijk overgenomen van de website <http://kerkliewiki.nl>. Zoek daar op: 'Mijn leven is een splinter'.*

Lied 772: https://en.wikipedia.org/wiki/Sydney_Carter;
http://www.hymntime.com/tch/bio/p/a/t/patterson_jf.htm; <http://prot-gem-burgum.webnode.nl/tijdeigen/lied-van-de-maand/december/>.

Fennie van der Weide

MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM...

Bladeren vallen

Twee korte herfstgedichten van verschillende dichters, die echter wonderwel op elkaar aansluiten.

De blaren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre tuinen;
ze vallen met ontkennde gebaren.

En in de nachten valt de zware aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.

Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk je naar de andere: het is in alle.

Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen
oneindig teder in zijn handen op.

Rainer Maria Rilke

Met elk blad dat valt,
valt meer licht op aarde,
komt meer uitzicht vrij.

Met elk blad dat valt,
staan wij scherper getekend,
valt meer hemel ons bij.

Jaap Zijlstra

... EN OPGEVIST UIT DE REEST

terugzien op augustus en september

Maar eerst nog terugzien op juli. Op de 28^o overleed Hilligje ten Wolde. Omdat ds. Kloosterziel de uitvaartdienst leidde, vindt u verderop in 'De Wekker' een in memoriam van zijn hand. In vakantiestemming waren velen nog, toen we de maand **augustus** oppikten. Aan de kerkgang was het te merken: wat minder eigen, vaste bezoekers, veel gasten die op verschillende adressen in onze omgeving verbleven. Die laatste waren allen verrukt van de ligging van onze kerk aan de Reest. Kerken en leven aan de Reest: het wordt nooit 'gewoon'. Op **4 september** ging ds. Jan Muis voor in onze kerk in het kader van een 'kanselruil'. Het is heel goed om af en toe eens elders te vertoeven en om af en toe eens een ander geluid te horen. In het weekend van **11 september** was een groep jongeren van Namasté, de jeugdkerk van 'Het Erfdeel' en 'Het Fundament' de jeugdkerk van 'Stad en Landen', beide in Meppel. Op zondag bezochten zij onze viering waarvan ds. Jan Schorer een jeugddienst maakte. Georganiseerd door onze liturgiegroep hielden we op **18 september** een zangdienst. Lieder uit de Hervormde Bundel 1938 en de Evangelische Liedbundel, maar ook zongen we een psalm 'op hele noten' en hoorden we een psalm met bovenstem. De herfst luiden we in met de viering van het heilig Avondmaal op **25 september**.

en vooruitzien naar oktober en november

De eerste zondag van oktober neemt op onze kerkelijke kalender een speciale plaats in. We vieren de Israël zondag, en hoe kunnen we dat beter doen dan door aan 't feest van Israël met de volken, het Loofhuttenfeest, aandacht te schenken? Op de middag van **9 oktober** houden we ons tweede Levenscafé. Het hoofdthema gaat over 'opvoeden'. Het is een onderwerp waarvoor vooral ouders en onderwijzers geïnteresseerd zullen zijn, maar ook bijvoorbeeld oppasgrootouders. Het tweede thema is een verrassing, maar het zal een hoogst actueel onderwerp zijn. Voor iedereen wat wils dus, temeer daar de burgemeester van Staphorst een column naar eigen keuze uitspreekt. Evenals de eerste, heeft ook de laatste zondag van oktober een feestelijke kleur: de heilige doop wordt bediend aan Tiemen, de zoon van Henry en Marijke Seinen en broer van Bart. Het begin van leven vieren we. Op **6 november** gaat het juist over het einde van het aardse leven. Tijdens de gedachtenisdienst worden de namens genoemd van hen die weggefallen zijn uit de dorpsgemeenschappen. Onze cantorij bezingt de gevoelens die zo'n gebeurtenis met zich meebrengt. De 'Regenboogcantorij' uit Nijverdal is op **13 november** onze gast. Evenals vorig jaar bezingen de leden met een compositie van zangstukken de jaarcyclus van de getijden als invulling van de oogstdienst. Op **27 november** tenslotte vieren we de eerste Adventszondag.

Ds. Henk de Ruiter

GEMEENTEAVOND 2 november 2016

Op 2 november a.s. is het dankdag voor het gewas. Zoals gebruikelijk is er dan in onze kerk geen kerkdienst, maar is er een gemeenteavond in de Reesthof naast de Kerk. Tijdens deze avond zal mw. Irma van Beek, sociaal ombudsvrouw van de Gemeente De Wolden, ons iets vertellen over haar werk, waaronder onderwerpen met betrekking tot de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Participatie- en de Jeugd wet. Verder is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de kerkenraad. De avond begint om **20:00 uur** een ieder is van harte welkom.

Gerrit Luten, scriba.

HOUDT CONTACT MET DE KERK

Vaak wordt er van uitgegaan dat de kerkenraad van alles wel op de hoogte is. Bijvoorbeeld als iemand gaat verhuizen of ziek is of bij verdriet of verlies. Helaas weten wij niet alles, daarom stellen wij het erg op prijs als u ons op de hoogte houdt bij:

- verhuizen: geeft het door aan de ledenadministratie.
- trouwen: onze predikant stelt een bericht erg op prijs.
- geboorte: stuur een geboortekaartje naar de scriba of naar de predikant
- verdriet of verlies: ook dan leeft de kerk met u mee.
- ziekenhuisopname: wanneer u bezoek van de predikant of ouderling wilt ontvangen, dan kunt u dit zelf doorgeven. Het ziekenhuis doet dit niet.

U kunt contact opnemen met de scriba (tevens ledenadministrateur) Gerrit Luten, en natuurlijk ook met de predikant ds. H. de Ruiter. Zie voor adressen de achterzijde van deze Wekker. Men zorgt er tevens voor dat het vermeld wordt op de Nieuwsbrief of in De Wekker.

BLOEMENGROET

Als teken van meelevens en bemoediging werden de bloemen uit de kerkdiensten bezorgd bij:

- 24 juli mw. M. Dekker - Molenaar en dhr. H. Luten
- 31 juli fam. van Tiel en dhr. A. Lubbinge
- 7 aug. mw. H. Kuiper - Paasman en dhr. P. Koster
- 14 aug. mw. D. Piek en mw. J. van de Berg - Compagner
- 21 aug. mw. T. Hamman - van Horn en dhr. H. ter Steege
- 28 aug. fam. Mulder- Kolk en mw. N. Lier - Tissingh
- 4 sept. mw. B. Bruin - Raak en mw. G. Liezen - Krikken
- 11 sept. mw. J. van der Hammen en mw. M. Huigen.

NIEUW INGEKOMENEN

De heer W.L.R. van Dijk, Lijenweg 10, De Wijk.
Mevrouw E.M. Fleurke en de heer R. Gosker, Jan Poortmanweg 4 De Wijk.
De heer G. Mooijweer, Noordwijkerweg 4, Koekange.

VROUWENVERENIGING IJHORST - DE WIJK

Programma seizoen 2016-2017

Alle avonden beginnen we om 19.30 uur, tenzij anders vermeld.

- 17 oktober Auktje Alsema, Staphorst, "Staphorst helpt Gambia"
7 november ds. Sienny Wiersma, Ruinen, tevens vice voorzitter van het PBD
- 12 november** Oogstkokers maken **13.00 uur** Reesthof
28 november Jaarvergadering met Tinie Kleen, "Afval scheiden is GOUD"
- 19 december Kerstavond
9 januari Nieuwjaar
6 februari Stinet Luth, Norg, "Poppendokter Poppenstijn"
1 maart Doe middag **13.30 uur**
13 maart Marrie Figeland en Minke Harkema, Staphorst, "Alles over het Koningshuis"
- 3 april** Pasen met paasmaaltijd om **18.00 uur**
20 april Ledendag in de Voorhof te Westerbork
24 april Eric Weiland, Zuidwolde, "Asperge Kwekerij Weiland"
- Nieuwe leden zijn van harte welkom! Komt u gerust eens vrijblijvend een avond bijwonen in de Reesthof.
Voor informatie kunt u bellen met secr. Jen Schoemaker: 0522-441737
secr. Jen Schoemaker

APPELMOES TE KOOP

Hallo allemaal, Actie Appelmoes is dit jaar weer een groot succes we hebben al vele gezellige schilsessies gehad en de appels en suiker komen van alle kanten toestromen. We hebben een heleboel bomen aangeboden gekregen om appels van te plukken. We zoeken plukkers en verzamelaars om ons te helpen. Op **28 september** en **1 oktober** gaan we appels **plukken** in de ochtend en middag. Kun je zelf niet maar weet je iemand anders die zou willen helpen? Zegt het voort! We kunnen alle man / vrouw kracht gebruiken! Wie komt ons team versterken? tel. 440547.

Helaas hebben we bericht van de voedselbank gekregen dat we de appelmoes toch niet kunnen brengen. Dit heeft te maken met hun certificering en de Voedsel en Warenwet / hygiënecode. De plukkappels mogen we gelukkig wel naar de voedselbank brengen. Valappels kunnen we niet meer gebruiken. We gaan **30 september** en **8 oktober** nog wel **appelmoes maken**, beide keren bij Marry thuis, hiervoor kun je je nog aanmelden. De appelmoes willen we nu aan de man / vrouw brengen binnen en via onze familie / kennissenkring. De opbrengst is dan bestemd voor de voedselbank. Eén grote pot of twee kleine potten appelmoes voor €1,50. Wie maakt ons los!

Met vriendelijke groet, Namens Actie Appelmoes, Marry Germs

IK GEEF DE PEN DOOR AAN

Ik ben Marry Germs. Samen met Rick en onze drie kinderen wonen wij al weer 27 jaar in De Wijk.

Mijn wieg stond in Voorthuizen, daar ben ik ook opgegroeid. Daar ging ik met mijn ouders naar de Gereformeerde kerk. Mijn moeder kwam van Hervormde huize. Wonende in De Wijk zijn we eerst in Berghuizen gaan kerken maar we voelden ons daar niet helemaal op de plek. Toen kwamen we in de kerk van IJhorst /De Wijk terecht waar we ons zeer welkom voelden.

Verschillende werkzaamheden heb ik hier gedaan voor de kerk, zoals club werk en Jeugdendienst commissie. Momenteel zit ik in de liturgiecommissie, ben ik "bezoekdame" en hulpkoster.

Verder werk ik bij Icare als verpleegkundige in de thuiszorg, een afwisselende baan waar je bij allerlei mensen over de vloer komt. En op dit moment zit ik volop in de appels voor Actie Appelmoes. Vanaf alle kanten komen de appels, potten, pannen en de hulp toegestroomd. Het is hartverwarmend om dit te ervaren. Het is fijn om zo de gemeenschapszin van onze dorpen te mogen voelen.

Onze kinderen zijn inmiddels uitgevlogen en nu willen we wat kleiner gaan wonen, wat niet betekend dat we uit De Wijk weg willen, het bevalt ons hier prima. Ik geef de pen door aan Barbara v.d. Brink.

Marry Germs

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

WAT ER ZOAL GAANDE IS

Terwijl ik dit zit te schrijven (of beter gezegd te typen) kunnen wij terugkijken op een geslaagde Open Monumentendag. Daarbij waren een aantal bezoekers die onder leiding van onze predikant de kerk bezochten.



Er werd door Henk de Ruiters boeiend verteld over het ontstaan van onze kerk. Ook werd het orgel bespeeld en dat geeft toch altijd een extra dimensie aan het geheel. Het is elke keer weer mooi om geïnteresseerden te ontmoeten en dat levert vaak bijzondere gesprekken op. Ondertussen kon ook de kunst worden bekeken dat in het kader van Grensloos Kunst Verkennen in de kerk was geplaatst.

Gebouwen

In het kader van het meer jaren onderhoudsplan zijn de boeien van de kerk geschilderd. Deze werkzaamheden zijn door een schildersbedrijf uitgevoerd. Daarnaast zijn er door vrijwilligers herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de hoeklampen van de kerk. Al met al ziet het er weer prachtig uit.

Ook hebben een aantal kerkrentmeesters op een mooie zomeravond het bruggetje over de Reest schoongemaakt. Vakantiegangers die genoten van het Hemels Uitzicht waren getuige van onze poetswerkzaamheden. Voor wat betreft De Reesthof zijn er naast plannen voor een nieuwe toiletgroep ook wensen met betrekking tot het opnieuw sausen van de diverse ruimten en onderhoud aan de vensterbanken. Voor zover mogelijk worden deze werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd. Omdat onze financiële ruimte beperkt is zal één en ander stapsgewijs moeten gaan gebeuren.

Kosterschap

Zoals al in de vorige Wekker vermeld zal het kosterschap in 2017 anders worden ingevuld. De plannen zijn dat de zondagse erediensten worden bemand door een pool van vrijwilligers. Daarnaast gaan wij het voorbeeld volgen van wat al in veel andere kerken wordt gedaan: een voor- en najaar schoonmaak van kerk en De Reesthof. Dit willen wij gaan doen met een groep vrijwilligers en daar meteen een gezellig samenzijn van maken met bijvoorbeeld een lunch of iets dergelijks. Het zou mooi zijn dat zich daar wat extra krachten voor aanmelden. Zoals de spreuk zegt: vele handen maken licht werk. Voor de regelmatige schoonmaakwerkzaamheden zoeken wij een medewerker. Zie ook de oproep hiervoor op de volgende pagina in deze Wekker.

Begroting 2017

Op dit moment zijn wij bezig de begroting 2017 op te stellen. Deze zal de komende maanden in de diverse colleges worden besproken en daarvan houden wij u op de hoogte. Daarbij komt dan ook de voorbereiding van Kerkbalans alweer in zicht. Ook hiermee gaan wij in oktober weer aan de slag. En zo gaan wij weer het najaar in.

Namens het college van Kerkrentmeesters,

Janny Westerbeek

VACATURE



Met ingang van 1 januari 2017 is er een vacature inzake medewerker(st)er voor schoonmaak Kerk en De Reesthof.

De werkzaamheden zullen wekelijks moeten plaatsvinden. Daarbij is de aard en de omvang van de werkzaamheden wisselend in verband met het gebruik van Kerk en de Reesthof bij diverse gebeurtenissen.

Wij roepen belangstellenden op contact met ons op te nemen. In een persoonlijk gesprek kunnen

wij één en ander nader toelichten.

Belangstellenden wordt gevraagd om voor 22 oktober 2016 te reageren bij de voorzitter of de secretaris.

Namens het college van Kerkrentmeesters,

Martin Wolf (voorzitter) tel. 06-15461653

Janny Westerbeek (secretaris) tel. 0522-441687

DE WEKKER

Alle ingeschreven leden van onze kerk en mensen, die een abonnement op de Wekker hebben, ontvingen enige maanden geleden een acceptgirokaart. Heeft u geen acceptgirokaart ontvangen of heeft u het vergeten over te maken en..... stelt u het op prijs dat de Wekker blijft uitkomen: uw gift is van harte welkom! Op de laatste pagina van elke Wekker vindt u een overzicht van onze banknummers onder "administratie kerk".

Mede dankzij de bezorging door vele vrijwilligers is het mogelijk om iedere twee maanden dit blad huis aan huis in de dorpskernen te verspreiden. Hierdoor blijft u op de hoogte van hetgeen er leeft in onze kerk- en dorpsgemeenschap.

OPBRENGST COLLECTEN

Voor de Diaconie:	3 juli	Edukans	€ 84,00
	10 juli	muziek in de kerk	€ 67,87
	17 juli	NBG	€ 87,10
	24 juli	schenk een schaap Albanië	€ 177,29
	7 aug.	PIT Pro Rege	€ 62,25
	14 aug.	Kerk in Actie / zomerzending	€ 101,37
	21 aug.	Mercy Ships	€ 94,90
	4 sept.	Wilde Ganzen Ghana	€ 88,00
	11 sept.	vredeswerk	€ 114,10

Opbrengst Diaconiebusje bij de uitgang: € 8,80

Voor onderhoud De Reesthof: 31 juli: € 71,70; 28 augustus: € 109,50
Voor de kerk: 17 juli: € 81,40; 24 juli: € 87,50; 31 juli: € 66,55;
 7 augustus: € 62,75; 14 augustus: € 88,85;
 21 augustus: € 73,30; 28 augustus: € 59,45;
 4 september: € 78,85; 11 september: € 93,85
In busje bij de uitgang: 14 augustus: € 11,75; 11 september € 5,50.

GIFTEN

Voor de Diaconie: € 20,00 via mw. H. von der Heide

OVERZICHT KERKBALANS tot en met augustus 2016

	Toezeggingen	ontvangsten	nog te ontvangen
Er is toegezegd	€ 80.200	€ 65.510	€ 14.690
Sympathisanten en Staphorst	€ 1.010	€ 600	€ 410
Totaal toegezegd	<u>€ 81.210</u>	<u>€ 66.110</u>	<u>€ 15.100</u>

Jan Jansen

OM NIET TE VERGETEN...

... de naam van Hilligje ten Wolde - Schoonvelde

10 november 1918 - 28 juli 2016

Ze heeft de hoge leeftijd bereikt van 97 jaar. In dankbaarheid hebben we dan ook teruggekeken op haar leven tijdens het afscheid in de kerk van IJhorst. Hillie werd geboren op Schoonvelde in een gezin met vier meisjes en een jongen. Na de lagere school in Koekange volgde ze enkele jaren huishoudschool en daarna moest ze thuis (op de boerderij van haar ouders) aan het werk.

In 1938 ontmoette ze Jan ten Wolde en in de oorlog zijn ze verloofd. Het was een spannende tijd, maar het liep goed af en in 1946 zijn ze getrouwd. Ze gingen wonen in een huisje aan de Dorpsstraat. Jan werkte op het bedrijf van zijn ouders tot ze in 1950 de boerderij aan de Commissieweg 18 konden pachten en in 1956 kopen. Inmiddels waren er twee zonen geboren: Jan Geu en Koop. In 1978 heeft Koop de boerderij overgenomen. Groot was het verdriet toen Jan in 1986 na 40 jaar huwelijk plotseling kwam te overlijden, maar dapper pakte ze de draad weer op.

Hillie is 70 jaar lang lid geweest van de Plattelandsvrouwen, o.a. als penningmeesteresse. Je kunt dit zien als kenmerkend voor haar vasthoudendheid en trouw. Nieuwigheden hoefden niet direct van haar. Thuis en op het bedrijf hield ze het liefst vast aan het vertrouwde. Maar als er toch iets veranderde, kon ze daar ook volop van genieten. Zo heeft ze heel wat ontwikkelingen in de maatschappij meegemaakt.

Ze hield van fietsen (met haar zus Aaltje) en van de bloementuin en ze volgde belangstellend wat er in de wereld ver weg en dichtbij gebeurde.

Trots was ze op haar beide kleinkinderen en haar zes achterkleinkinderen. Langzaam kwamen met de jaren ook de gebreken. Veel steun had ze van Koop en Ina en zo kon ze tot haar einde thuis blijven wonen. Op 4 augustus hebben we haar lichaam in De Wijk begraven. We kunnen er vrede mee hebben en dragen de herinneringen aan een lieve moeder, oma en 'grote' oma met ons mee.

Ds. Roelof Kloosterziel

Uit ons midden werden ook weggenomen:

8 aug. **Lammigje Gol - Klunder**, 95 jaar

12 aug. **Kornelis Brinkman**, 89 jaar

6 sept. **Jentje Konjer**, 88 jaar

Wij wensen alle nabestaanden veel steun en sterkte toe bij de verwerking van het verlies.

TENSLOTTE

Op 10 april was de eerste editie van het 'Levenscafé 'Aan de Reest' van start gegaan, op 9 oktober volgt de tweede. Het hoofdthema luidt 'Opvoeden doen we samen??' Een onderwerp waarvoor ouders en leerkrachten in geïnteresseerd zijn, maar voor iedereen is het de moeite waard om te komen. Bij dit onderwerp gaat het om 'normen en waarden' en het is opvallend hoe de Nederlandse politiek daar plotseling wat van gaat vinden. Hoogst actueel dus.

Veel komt er kijken bij de stelling 'Opvoeden doen we samen??' Uiteraard voelen ouders zich volledig verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Waarden die ouders aanhangen, zien zij als hun plicht die aan de kinderen over te dragen. Deze factor is bepalend voor de schoolkeuze. Maar daar schuurt het al: in het overgrote deel van de gevallen valt de praktische keuze voor de dichtstbijzijnde school. En strookt de identiteit van het onderwijs, dat op deze school gegeven wordt, met die van de ouders?

Normen -gedragsregel- leren kinderen vooral in de praktijk, in het samen spelen met leeftijdgenoten. En dan verschijnt niet alleen de opvang op het toneel; de buurtkinderen en de kinderen op de sportschool en het toezicht aldaar blijken ook 'opvoeders te zijn. Een complex geheel dus.

Actueel ook het tweede thema van het Levenscafé op 9 oktober. Het onderwerp wordt pas in de laatste week vóór deze datum gekozen wordt. De vorige keer ging het erover dat IJhorsters zich vaak Drent voelen en de Wiekers meer op Meppel en Zwolle georiënteerd zijn. Aanleiding was de toen recent uitgezonden eerste aflevering van 'De Hokjesman', dat ging over 'de Drenten'.

De column wordt uitgesproken door de burgemeester van Staphorst, de heer Theo Segers. Hij komt met een eigen onderwerp. Vooralsnog voor ons een verrassing. We zijn benieuwd.

Ds. Henk de Ruiters

HANDIG OM TE WETEN

Pastorie ds. H. de Ruiter, Kerkweg 8, 7955 AA IJhorst, tel. 441997

Kerkenraad

Scribaat dhr. G. Luten, Heidelaan 32 7921 EB Zuidwolde Dr., tel. 0528-373981

Contactpersoon ouderling

dhr. J. Compagner, v. Wijngaardenstraat 36a, 7955 AT IJhorst, tel. 0522-465859

Kerkrentmeesters

Voorzitter dhr. M. Wolf, Schottershuisen 9, 7921 TJ Zuidwolde, tel. 06-15461653

Secretaris mw. J. Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ IJhorst, tel. 0522-441687

Administratie kerk dhr. J. Jansen, Esweg 90, 7963 CK Ruinen, tel. 442790

Bank kerk: NL65ABNA.091.44.05.489; *Giro:* NL09INGB.0000832991

Bank De Wekker NL18ABNA.091.44.08.372; *Giro:* NL35INGB.0002408191

Bank Orgelfonds: NL58ABNA.091.44.09.107

Diaconie

Bank Diaconie NL82ABNA.091.44.18.181

Voor collectebonnen NL83ABNA.091.44.14.089

Secretaris mw. G.M. Dompeling, Jan Poortmanweg 7, 7957 DB de Wijk, tel. 442095

Secretariaten: *Vrouwenvereniging:* mw. J. Schoemaker-Steenbergen, Julianaweg 19, 7957 BK de Wijk, tel. 441737.

Cantorij: Sytske de Ruiter, Kerkweg 8, 7955 AA IJhorst, tel. 441997

Ledenadministratie: Gerrit en Josyanne Luten, Heidelaan 32 7921 EB Zuidwolde Dr., tel. 0528-373981

Contactpersoon Staphorst vacant

Taxidiensten Annie Troost-Wagenvoord, tel. 0523-649304

Koster tevens *contactpersoon voor De Reesthof* mw. R. Paarhuis-Schipper, Poelweg 12, 7955 AB IJhorst, tel. 442916

De Reesthof tel. 441653

Website <http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl/>

Redactie Nieuwsbrief

Gerrit v.d. Meent, Willem Koopsweg 7, 7957 BP de Wijk, tel. 442704, e-mail: nieuwsbrief.ijhorst.dewijk@gmail.com

Redactie De Wekker De volgende Wekker verschijnt in de eerste week van oktober. Kopij graag inleveren voor 6 november per e-mail: dewekker@xs4all.nl of per post: Nic. ten Woldeweg 1, 7957 CW de Wijk. Stuur u iets in? Dan graag ook uw **tel.nr.** vermelden voor eventuele vragen. (volgende redactievergadering: 13 november om 13.30 uur)

Adreswijzigingen sturen aan het e-mail adres van de redactie.

Geen WEKKER ontvangen? Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij mw. A. Elpenhof-Nijboer, Dorpsstraat 93, de Wijk, tel. 0522-441456