

DE WEKKER

Orgaan van de Protestantse Gemeente IJhorst de Wijk. Verschijnt tweemaandelijks
De Wekker is ook digitaal te vinden op www.kerk-ijhorst-dewijk.nl

KERKDIENTEN

- 5 febr. 10.00 uur drs. B. van de Brink-Smit, collecte werelddiaconaat
12 febr. 10.00 uur ds. H. de Ruiter, collecte Lilianefonds, lustrum viering Cantorij
19 febr. 10.00 uur ds. H. de Ruiter, doopbediening, collecte stichting Heifer
26 febr. 10.00 uur ds. B. Metselaar, collecte voor onderhoud Reesthof
1 maart 19.30 uur ds. H. de Ruiter, Aswoensdag
5 maart 10.00 uur ds. H. de Ruiter, 1^e zondag 40 dagen, 40 dagen tijd collecte
12 maart 10.00 uur drs. R. Scheurwater, 2^e zondag 40 dagen, collecte voorjaarszendingsweek
19 maart 10.00 uur ds. J. Muis, Berghuizen, 3^e zondag 40 dagen, 40 dagen tijd collecte
26 maart 10.00 uur ds. De Ruiter, 4^e zondag 40 dagen, lenteviering, Taizé dienst, collecte voor onderhoud Reesthof
2 april 10.00 uur ds. B. Metselaar, 5^e zondag 40 dagen, 40 dagentijd collecte
9 april 10.00 uur ds. H. de Ruiter, 6^e zondag 40 dagen, Palmzondag, 40 dagen tijd collecte
12 april 19.30 uur ds. H. de Ruiter, voetwassing

CANTORIJ

Als cantorijleden zien we terug op een mooi eind 2016. Allereerst was er de gedachtenisdienst op 6 november. Aan dergelijke diensten meewerken is toch elke keer weer indrukwekkend. Op 16 december zongen we bekende en een enkele onbekende kerstliedjes voor en met ouderen op een kerstbijeenkomst in de Havezate. Aangezien dit op een “doordeweekse” middag was, waren veel leden afwezig door werkzaamheden. Toch waren alle vier stemmen redelijk aanwezig. Op kerstmorgen zongen we weer voltallig in de kerk, o.a.

“Ere in de hoge” zingen alle engelen te saam
voor de herder der geringen, tot de glorie van zijn naam.
Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.

Momenteel zijn we aan het repeteren voor medewerking aan een dienst op zondag 12 februari.

Dan vieren wij ons eerste lustrum. De cantorij zingt al 5 jaar!

Daarna gaan wij aan de slag met medewerking aan een dienst in de paastijd. De repetitie avonden zijn op dinsdagavond 14 en 28 februari en 28 maart en 4 en 11 april, 's avonds van 19.30 tot 21.00 uur, in de Reesthof. Op de website kunt u meer lezen over de invulling van ons lustrum.

Wietske Westerbeek

LIED VAN DE MAAND

FEBRUARI: Lied 130c Uit de diepten

De toelichting bij Lied 130c stond al vermeld in de laatste De Wekker van 2016.

MAART: Lied 137a Toen wij zaten langs het water

Psalm 137 is een van de bekendere psalmen. De tekst ervan schildert het joodse volk in ballingschap, wenend aan de rivieren van Babylon in hun verlangen naar Jeruzalem, 'des Heren heiligdom'. En hoewel de overwinnaar hen uitnodigt over dat Sion te zingen, weigeren zij. De eerste regels van deze psalm zijn vaak op muziek gezet, denk bijvoorbeeld aan het koraalvoorspel 'An Wasserflüssen Babylon' van J.S. Bach, maar ook aan 'By the rivers of Babylon' van de Duitse popgroep Boney M.

Pas in de laatste regels van de psalm komt de meedogenloze opstelling van de treurende ballingen aan het licht, zie couplet 4 van Psalm 137. In de alternatieven die het nieuwe Liedboek biedt bij deze psalm, ons Lied van de maand maart 137a en Lied 137b, zijn deze laatste regels niet opgenomen.

De zeer uitnodigende melodie van Lied 137a is afkomstig van een Lets volkslied. Geluidsfragmenten daarvan zijn te vinden op internet, bijvoorbeeld: http://kerkliedwiki.nl/Toen_wij_zaten_langs_het_water.

Fennie van der Weide

MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM...

De koster...

Afscheid hebben we genomen van onze koster Roelie Paarhuis, hoewel zij nog wel wat werkzaamheden zal blijven verrichten. De Delftse dichter Hans Cieremans omschreef het werkterrein van Roelie, het kerkgebouw, als volgt:

Op een heuvel tussen bomen
een stil getuige van Gods werk,
waar elke zondag mensen komen

staat daar een eeuwenoude kerk.

De vloer bestaat vooral uit graven
van mensen, meestal onbekend,
Die kerk is een vertrouwde haven
een fraai historisch monument.

Daar wordt gepreekt, daar zingen koren,
daar wordt gedoopt, daar wordt getrouwd.
Waar eeuwenlang God ons laat horen,
dat Hij heel veel van ons houdt.

Het orgel en de koop'ren kronen,
een prachtig brandgeschilderd raam.
Het is het huis waar God wil wonen
en waar men luistert naar Zijn naam.

De doopvont en de consistorie,
de preekstoel met het ornament.
Het is een kerk zo vol historie,
daar is God eeuwenlang present.

En alle klokken in de toren,
die elke week luidruchtig slaan
om de mens te laten horen
dat Zijn woord nooit zal vergaan.

Op een heuvel tussen bomen,
een stil getuige van Gods werk,
waar elke zondag mensen komen,
staat daar een eeuwenoude kerk.

De houten banken, kandelaren
de altijd zo vertrouwde geur.
Het ging nooit weg in al die jaren,
't ijs'ren hek, de zware deur.

Die kerk, dat is voor mij het teken,
dat God eens naar de mensen zond,
en door de eeuwen nooit is bezweken:
dat is zijn eeuwige Verbond.

... EN OPGEVIST UIT DE REEST

terugzien op december en januari

Op **18 december** hebben we het heilig Avondmaal gevierd. En we hebben de zes Engelse vliegers herdacht die in 1942 boven het IJhorsterveld zijn neergeschoten en omgekomen. Hoe wrang het nog steeds klinkt, ook zij hebben met hun vluchten bijgedragen aan onze bevrijding en aan onze vrijheid.

De kerstwandeling op de middag van dezelfde zondag begon verrassend: met een 'treintje' naar de Bomertsweg om van daaruit een tocht door de bossen te lopen. Ook heel verrassend was de halteplaats in het bos waar kinderen van de Kidzclub van Arieke Lubberink en Lydia Wiebenga een lied voor ons rapten. De Kidzclub: een prachtig initiatief van genoemden om met een groep kinderen om de twee weken op zondagmorgen samen te komen om te leren en spelen rond de bijbel.

Aan de kerstnachtdienst op **24 december** werkten drie klarinettisten van de koninklijke muziekvereniging 'Apollo' mee. Een intieme viering was het door de aanwezigheid van de voltallige familie Idema. Over twee vrouwen in verwachting ging het: Elisabet en Maria. Over geboorte, die normaliter pas plaats vindt wanneer de vrucht voldragen is. Het nieuwgeboren leven dat bedoeld is om ook voldragen te worden: een levenslange opdracht. Prachtige liederen zong onze cantorij op de eerste Kerstdag. Een echt feest rond de geboorte van Jezus Christus in ons leven. Over 'opdracht' gesproken!

Zoals we gewend zijn, blikten we op de oudejaarsavond terug op het afgelopen jaar. En we keken vooruit door te memoreren aan het rapport 'Toekomstperspectief voor de kerk aan de Reest'.

De **eerste januari** viel op zondag. Reden om het nieuwe jaar met een gebruikelijke kerkdienst te beginnen.

Op **8 januari** kwamen oude toppers uit de moderne tijd langs. Dat gaf inzicht erin dat de viering van het geloof op talloze manieren kan waar de kerk nog nauwelijks van geproefd heeft.

Op de gedachtenistafel, weggestopt achterin de kerk, liggen stenen met daarop de namen van onze overledenen. Bij de gedachtenisviering op de eerste zondag van november worden de stenen meegegeven aan de nabestaanden van de overledenen. Bij de doop van kinderen wordt een schelp met hun naam erop op de gedachtenistafel gelegd. Nu gedenkt de kerk sinds eeuwen op de tweede zondag van elk nieuwe jaar de doop van Jezus in het water van de rivier de Jordaan. Een prachtig moment om de schelpen van de gedachtenistafel op die zondag aan de doopouders mee te geven. Omdat de eerste zondag op nieuwjaarsdag viel, tellen we dit jaar door naar de derde zondag.

Op **15 januari** waren er de schelpen voor Esmee, Lauren en Tiemen.

In de dienst op **22 januari** namen we afscheid van ouderling Grietje Nijland en koster Roelie Paarhuis. Beiden zijn jarenlang in functie geweest. Grietje was vooral meldpunt voor pastorale zaken. En zij heeft zich bijvoorbeeld ingespannen voor de kerstwandelingen en de activiteiten rond de fietsvierdaagse. Aan Roelie was de zorg voor de gebouwen in ruime zin toevertrouwd. Zij was er met haar zorg bij de zondagse kerkdiensten en bij de vieringen van rouw en trouw. Maar ook het schoonhouden hoorde bij haar taak en het regelen van de reserveringen. De rouw- en trouwdiensten blijft zij verzorgen.

De Henk de Jongebrug over de Reest bij onze kerk was op **29 januari** de plaats waar het estafettestokje overgedragen is van Overijssel naar Drenthe. Deze gebeurtenis was onderdeel van de landelijke herdenking van de kerkelijke Reformatie die in 1517 zijn beslag kreeg. Op 31 oktober van dat jaar was het dat Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel volgens de overlevering aan de deur spijkerde van de slotkapel in het Duitse Wittenberg.

en vooruitzien naar februari en maart

Begin 2012 is de cantorij van onze kerk opgericht. Reden nu voor de viering van het eerste lustrum. Dat doen we op **12 februari**. De leden van de cantorij hebben een top-zes uit het repertoire van het koor opgesteld en deze vormt de leidraad van de dienst op de zondagmorgen. Met dank aan Alma Grooters, die al vanaf het begin leiding geeft aan de cantorij.

Op **19 februari** vieren we de doop van de kinderen van Arno en Heddy Jansen van de Dorpsstraat 69 in De Wijk.

Op woensdag **1 maart** begint de veertig dagentijd als aanloop naar het grote Paasfeest op **16 april** en op **woensdag 8 maart** biddag voor het gewas, de voorjaarsgemeente avond. Een tijd van inkeer is het, die we markeren met het askruisje op Aswoensdag en de voetwassing op de woensdag voor Pasen.

Vermeldenswaard in de maand maart zijn nog ons Levenscafé 'Aan de Reest' op zondagmiddag **12 maart** en de Taizéviering op **26 maart**.

Ds. Henk de Ruiter

GEMEENTEAVOND OP 8 MAART

8 maart a.s. is het biddag voor het gewas. Zoals gebruikelijk is er dan weer een gemeenteavond om **20.00 uur** in de Reesthof. Het onderwerp van deze avond is nog niet bekend, daar wordt aan gewerkt. Er kunnen deze avond vragen worden gesteld of ideeën worden aangegeven. Via de NIEUWSBRIEF wordt u ter zijner tijd nader geïnformeerd.

Gerrit Luten, scriba

KERSTWANDELING 2016

Er werd mij gevraagd om vanuit mijn belevenis de kerst- adventswandeling te beschrijven.

Zoals bijna elk jaar heb ik de wandeling gelopen met mijn dochter van zes en dit jaar ook met haar vriendinnetje. De meiden hebben genoten en ik ook. Eerst met de "kersttrein" bestuurd door kerstman Alex van camping de Vossenburcht. Gelukkig waren er ook comfortabele staplekken in de trein, aangezien ook deze derde rit helemaal volgeboekt was. Bij halte de Wiekewal werden wij (de 5 km lopers) gedropt en kon onze tocht beginnen.

Alex reed de trein terug naar een halte eerder, zodat ook de iets minder fanatieke lopers konden starten met de 2.5 km tocht. Onderweg werden we kostelijk vermaakt door een rondrennende hond met baas en genoten wij van het uitzicht en de leuke gesprekken. Nadat we nog een paar keer de route moesten doorspreken werden we het eens en kwamen aan bij de kantine van de Vossenburcht. Hier een kopje koffie of thee, beker ranja en overheerlijke knieperties genuttigd. Voor nog meer sfeer was er een prachtig muzikaal samenspel van vier muzikanten van muziekvereniging Apollo. Deze hadden we ook al eerder gehoord in de Reesthof.

We vervolgden onze tocht. Midden in het bos op een heuvel werden we verrast door een aantal kinderen en hun begeleiders. Lieze, Talitha, Luc, Jaelle, Luuk en Noortje lieten op een heus podium hun rap over de vrede horen. Heel knap gedaan!

Na de dikke den kwamen we aan bij de kerstboomberg. Deze werd enthousiast beklommen door de meiden en een enkele ouder besloot mee te klimmen. Toen zagen we een lichtje branden. Dit bleek een lantaarn te wezen en er naast een pot met snoep. Lekker hoor. Weer verder gelopen met lantaarn en snoepot kwamen we uiteindelijk aan bij de Reesthof. Hier brandde de kachel en was er glühwein, chocolademelk en een plak krentenwegge.

Iets voor half 5 verzocht de dominee ons hem te volgen naar de kerk. Hier was nog een korte Vesperdienst. Langs een pad van lichtjes besloten wij in de kerk zoals mijn dochter zei op de "tribune" te gaan zitten.

De meiden waren heel trots toen de dominee vroeg of zij de kaarsen aan wilden steken en zongen daarna dapper met de liederen mee. Na een



hand en een kerstgroet van de dominee gingen we huiswaarts, terugkijkend op een leuke gezellige middag.
Tot ziens! Vriendelijke groeten,

Miranda Troost

TOP 2000 DIENST

Op 8 januari vond onder goede belangstelling de top 2000 dienst plaats. De dienst was voorbereid door vier leden van het college van kerkrentmeesters.

Thema van de dienst was verandering. Dat het thema meerdere betekenissen heeft, bleek wel in de dienst. Samen luisterden en zongen we mee met verschillende bekende popnummers en enkele kerkliederen, welke allemaal te maken hadden met verandering. Verandering dichtbij, zoals we mochten ervaren met het nummer "het dorp" van Wim Sonneveld waarin het dorp uit zijn jeugd steeds meer veranderd. Maar ook verandering in de wereld, waarover wij samen met Ramses Shaffy zongen. Hierin kwam naar voren dat een individualistische samenleving erg tegenstrijdig is, want een samenleving ben je samen. Of zoals Ramses zingt: je moet weten, we zijn allemaal samen.

De dienst werd afgesloten door het samen zingen van het lied "pak maar mijn hand" van Nick en Simon waarbij wij ook daadwerkelijk elkaars handen vast hielden.

Na afloop van de dienst was er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie elkaar te ontmoeten. Een mooi begin van het nieuwe jaar waarin wij weer samen kerk mogen zijn.

Namens de organisatie,

Josyanne Luten

Een tweede leven voor uw oude mobieltje, toner of cartridge

Kerk in Actie gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpelweg uw oude mobieltje, lege inktcartridge of toner, ansicht- en geboortekaarten, postzegels en oud geld in te leveren. Misschien heeft u de ton hiervoor wel zien staan in de kerk?

Wat kunt u nog meer doen?

- Vraag op uw werk, school of vereniging om de lege cartridges en toners te verzamelen.
- Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
- Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de

kerk
in actie

andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.

- Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met: Zwaantje Breukhoven.

Wat brengt het op?

De opbrengst van de landelijke inzameling van 2015 was € 23.996 !

Kerk in Actie wil alle spaarders hierbij hartelijk bedanken voor hun bijdrage en inzet.

BLOEMENGROET

Als teken van meeleven en bemoediging werden de bloemen uit de kerkdiensten bezorgd bij:

- 27 nov. mw. D. van Drie-van Vugt en mw. F. Lubberink-Nijsingh
- 4 dec. mw. C. van Horssen-Donker en mw. H. Ridderman-Tiemens
- 11 dec. dhr. N. van de Knokke en dhr. A.W. Smidt
- 18 dec. mw. F. Westerd-Pol en mw. E. Gietema-Morsink
- 25 dec. mw. F. van der Weide en mw. A. Grooters.
- 31 dec. dhr. P. van der Beld.
- 1 jan. mw. R. Paarhuis-Schipper
- 8 jan. mw. J. van der Hammen en dhr. L. Schraa
- 15 jan. mw. E. Hendriks-Zwiep en dhr. M. van Veen
- 22 Jan. mw. J. Vogelzang-Wolting en mw. A. Broekhuizen-van de Berg.

HOUDT CONTACT MET DE KERK

Vaak wordt er van uitgegaan dat de kerkenraad van alles wel op de hoogte is. Bijvoorbeeld als iemand gaat verhuizen of ziek is of bij verdriet of verlies. Helaas weten wij ook niet alles, daarom stellen wij het erg op prijs als u ons op de hoogte houdt bij:

- verhuizen: geeft het door aan de ledenadministratie.
- trouwen: onze predikant stelt een bericht erg op prijs.
- geboorte: stuur een geboortekaartje naar de scriba of naar de predikant
- verdriet of verlies: ook dan leeft de kerk met u mee.
- ziekenhuisopname: wanneer u bezoek van de predikant of ouderling wilt ontvangen, dan kunt u dit zelf doorgeven. Het ziekenhuis doet dit niet.

U kunt contact opnemen met de scriba (tevens ledenadministrateur) Gerrit Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde 0528-373981.

En natuurlijk ook met de predikant ds. H. de Ruiten, Kerkweg 8 7955 AA IJhorst tel. 0522-441997. Dezen zorgen er tevens voor dat het vermeld wordt op de Nieuwsbrief of in De Wekker.

VROUWENVERENIGING IJHORST - DE WIJK

Bijeenkomst Vrouwen Vereniging **7 november 2016.**

Aanwezig zijn 20 leden. We verwelkomen een nieuw lid en er is vanavond een gast in ons midden. Gastspreker is dominee Sienny Wiersma-Smelt uit Ruinen. Doorspekt met veel humor hield ze een lezing over haar opleiding tot dominee. Hoe ze uiteindelijk in 1990 op bijna 50 jarige leeftijd afgestudeerd was als predikant. Ze is nu met emeritaat, maar verzorgt nog regelmatig kerkdiensten in de omgeving. Op de Provinciale ledendagen in Westerbork verzorgt Sienny altijd de ochtenddienst. Ook heeft ze heel veel pastoraal werk gedaan.

Bijeenkomst **12 november 2017.** Met zo'n 20 dames, waaronder een aantal gastdames hebben we ruim 200 fruitkokers gemaakt voor de oogstdienst. Deze zijn bezorgd bij zieken en 80+ ers.

28 november 2016 Jaarvergadering.

Als gastspreker ons bestuurslid Tinie Kleen. Ze houdt een lezing over haar werk bij afvalverwerkingsbedrijf "ROVA" in Zwolle. "Afvval scheiden is Goud". Tinie geeft voorlichting aan de bovenbouw van lagere scholen over het scheiden van afval. Er is ook een quiz aan verbonden waar een kleine "gouden container" voor de beste leerling mee te verdienen valt. Ook wij spelen die quiz. Heel leerzaam!



Het jaarverslag wordt gelezen, waarna het financieel verslag volgt. De boeken zijn gecontroleerd door Annie Elpenhof en Grietje Nijland en in goede orde bevonden.

Bestuursverkiezing: van Tinie Kleen nemen we afscheid als bestuurslid. Barbara van de Brink zal haar plaats innemen. Marianne bedankte Tinie voor deze avond en voor het vele werk wat ze als bestuurslid voor de Vrouwenvereniging heeft gedaan met een attentie en een VVV bon.

19 december 2016 Kerst.

In een sfeervol aangeklede Reesthof vieren we ons kerstfeest. Onze leden: Wout Wink-de Lange overleed 28 december op 91 jarige leeftijd, Wout was lid sinds 1979, en op 3 december overleed op 85 jarige leeftijd Trijntje

Coster-Guchelaar, Trijntje was lid sinds 2003. Marianne las het gedichtje: "een lichtje in het donker", voor hen die we dit jaar moeten missen. We steken een kaarsje aan voor Wout en Trijntje en gedenken hen in een ogenblik in stilte. Naar de families zijn condoleance kaarten gegaan.

We drinken koffie met een heerlijke traktatie van een sponsor. Daarna volgen we de kerstliturgie van de Protestantse Vrouwen Drenthe: "Gewoon heel Bijzonder". De liederen worden op piano begeleid door Harmke Kloosterziel uit Ruinerwold.

We luisteren naar het vrije kerstverhaal: "En zij vreesden met grote vreze". Marianne bedankte Harmke en wenst allen goede kerstdagen en een gelukkig 2017. Ze sluit af met een kerstgedichtje.

De dames worden tot slot verrast met een kleine kerst- en nieuwjaarswens. Ook voor de leden die niet aanwezig zijn wordt gezorgd.

9 januari 2017 Nieuwjaar. De Reesthof in nostalgische sfeer. De tafeltjes niet in U vorm, maar verspreid in de ruimte. De beamer staat klaar. De dames worden bij binnenkomst verwelkomd door het bestuur met een glaasje "champagne". Marianne heet welkom met het gedichtje "Onzichtbaar".

Mededelingen:

– Lucie de Groot heeft bedankt als lid. Ze woont nu in Huize de Schutsluis in Havelte. Ze was een trouw lid, al sinds 1990. Lucie, we wensen je een goede tijd in Havelte toe.

– Er is een kaart binnen gekomen van het overlijden van onze oud predikant ds. Rutgers. Een condoleance kaart van onze vereniging, is naar de familie gegaan.

– Nieuwjaarsrolletjes bij de koffie zijn gebakken door Geertje van Schot.



Na een lied, bijbelgedeelte, overdenking en weer een lied volgen de notulen. We drinken koffie met heerlijke rolletjes en voor de liefhebbers, gevuld met slagroom. Dan gaan we er lekker voor zitten en wanen ons in vroegere sferen met de film "Fanfare", van Bert Haanstra. Tussendoor even pauzeren voor een kopje koffie met een chocolaatje. We drinken nog gezellig een



“nieuwjaar borrel” en luiden zo het jaar 2017 in met alle goede wensen.
Marianne sluit de avond af met een gedichtje en wenst allen wel thuis.

secr. Jen Schoemaker

Programma seizoen 2016-2017

6 februari Stinet Luth, Norg, “Poppendokter Poppenstijn”

1 maart Doe middag **13.30 uur**

13 maart Marrie Figeland en Minke Harkema, Staphorst, “Alles over het Koningshuis”

3 april Pasen met paasmaaltijd om **18.00 uur**

20 april Ledendag in de Voorhof te Westerbork

24 april Eric Weiland, Zuidwolde, “Asperge Kwekerij Weiland”

Nieuwe leden zijn van harte welkom! Komt u gerust eens vrijblijvend een avond bijwonen in de Reesthof.

Alle avonden beginnen we om 19.30 uur, tenzij anders vermeld.

Voor informatie kunt u bellen met secr. Jen Schoemaker: 0522-441737

IK GEEF DE PEN DOOR AAN

Ik ben Corry Eleveld en getrouwd met Geert (Egbert) Eleveld; inderdaad Eleveld-Eleveld. We zijn beiden opgegroeid in Stadskanaal en na ons trouwen hebben we negen jaar gewoond in Niebert - een klein dorpje in zuidwest Groningen. Daar kregen we twee kinderen, die inmiddels de deur uit zijn. Daarna zijn we, vanwege het werk van Geert, naar Staphorst verhuisd. Aangezien ik een onderwijs bevoegdheid heb, ben ik gaan werken op de CNS basisschool in Staphorst, waar ik les geef aan een kleutergroep. Sinds drie jaar wonen we nu in IJhorst en dat bevalt ons uitstekend. Heerlijk wandelen in de natuur. Toen we in Staphorst woonden gingen we naar ‘De Rank’ en nu we in IJhorst wonen zijn we lid van deze kerk geworden. Momenteel zit ik in de liturgiecommissie.

Corry Eleveld.



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

WAT ER ZOAL GAANDE IS

afscheid van ouderling, mevr. Grietje Nijland.

In de dienst van 22 januari jl. heeft Leo Tjoonk Grietje toegesproken en haar bedankt voor haar inzet als ouderling. Zie ook onder “terugzien op”.

afscheid van koster, mevr. Roelie Paarhuis.

In dezelfde dienst heeft Martin Roelie toegesproken en haar tevens de onderscheiding in brons opgespeld die aan haar is verleend namens de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland.

Na de dienst was het een gezellig samenzijn in De Reesthof waar men kon genieten van een kop koffie met door een aantal vrijwilligers gebakken lekkernij. Roelie bakte ook altijd lekkere koek voor bij de koffie dus deze traditie moest bij dit afscheid van Roelie natuurlijk worden voortgezet.



Wat verandert er na afscheid koster?

U heeft het afgelopen najaar kunnen lezen dat er op het personele vlak wat veranderingen aan zaten te komen. Onze koster, Roelie Paarhuis-Schipper, heeft haar werkzaamheden per 1 januari 2017 beëindigd. Alhoewel ook niet helemaal, want ze blijft nog beschikbaar om aanwezig te zijn bij rouwdiensten. Roelie is koster geweest vanaf 1 januari 1998 en zij heeft dat altijd met veel inzet gedaan. Ook haar man Berend hielp geregeld mee op het kerkelijk erf. Wij willen ook op deze plaats Roelie en Berend bedanken voor het vele werk wat zij voor onze kerk hebben gedaan.

Wij zijn er al wel achter gekomen dat Roelie veel taken had en ook breed inzetbaar was. De door haar uitgevoerde werkzaamheden zijn nu over meerdere personen verdeeld. De vacature voor de schoonmaak is inmiddels vervuld. Daarnaast zijn er veel taken die door vrijwilligers zullen worden ingevuld. Er zijn onder andere een aantal hulpkoster actief. Dit moet natuurlijk wel gecoördineerd worden en Marry Germs treedt dan ook op als coördinerend koster. Haar adresgegevens staan op de achterzijde van deze uitgave vermeld. Ook is er een centraal e-mailadres in het leven geroepen. Iedereen die vragen heeft of gebruik wil maken van het kerkgebouw kan zich dan ook via dit emailadres melden. Het “koster mailadres” staat ook bij de contactgegevens vermeld.

Inmiddels hebben zich al een aantal nieuwe vrijwilligers gemeld voor koffieschenken en andere zaken. Denkt u nu: ik wil ook wel mijn bijdrage leveren om als vrijwilliger aan de slag te gaan; schroom niet en neem contact met ons op. Er zijn ook handen nodig voor onderhoudswerkzaamheden aan tuin en gebouwen.

Begin december kregen wij bezoek van een medewerker van Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen die een inventarisatie kwam doen voor de nieuwe subsidieaanvraag van ons kerkgebouw. Wij kregen van hem het compliment dat alles zo keurig was onderhouden. Aan ons de taak om dit ook voor de toekomst zo te houden.

Actie kerkbalans

Wanneer u deze Wekker ontvangt zitten wij inmiddels volop in de actie Kerkbalans. Over de opbrengst daarvan zullen wij u de volgende keer iets vertellen.

Namens College van Kerkrentmeesters,

Janny Westerbeek

GIFTEN

Voor de Diaconie: € 10,00 via mw. J. Schoemaker, € 25,00 via de bank, € 20,00 via mw. M. v.d. Berg, € 20,00 via mw. H. v.d. Belt, € 10,00 via JHV, 2 x € 5,00 en € 2,00 via fam. Wille en € 5,00 via mw. G. v.d. Meent, € 20,00 via mw. M. Germs, € 7,00 via mw. M. Germs en € 10,00 via mw. J. Tjoonk

Voor de kerk: via mw. W. Westerbeek € 25,00, via mw. R.H. Paarhuis € 10,00, en via mw. G. v.d. Meent € 20,00

OPBRENGST COLLECTEN

Voor de Diaconie:	20 nov. Kerk in actie / najaarszending	€ 87,68
	4 dec. pastoraat	€ 87,47
	11 dec. muziek in de kerk	€ 121,20
	18 dec. avondmaal / voedselbank	€ 122,50
	24dec. kerstnachtdienst / Syrië	€ 262,59
	door de diaconie aangevuld tot	€ 500,00
	25 dec. kerk in actie / kinderen in de knel	€ 205,50
	door de diaconie aangevuld tot	€ 400,00

Voor onderhoud De Reesthof: 27 november: € 91,50

Voor de kerk:	6 november: € 299,50;	13 november: € 137,87;
	20 november: € 70,95	27 november: € 66,60;
	4 december: € 61,95;	11 december: € 91,09;
	18 december: € 62,05;	24 december: € 260,57;
	25 december: € 153,75;	31 december: € 70,00;
	1 januari: € 47,01.	

Voor het orgelfonds: 1 januari: € 48,80

OVERZICHT KERKBALANS tot en met december 2016

	Toezeggingen	ontvangsten	nog te ontvangen
Er is toegezegd	€ 80.650	€ 78.505	€ 2.145
Sympathisanten en Staphorst	€ 1.110	€ 1.110	€ 0
Totaal toegezegd	<u>€ 81.750</u>	<u>€ 79.605</u>	<u>€ 2.145</u>

OM NIET TE VERGETEN...

We ontvingen het bericht dat ds. D. Th. Rutgers, geboren 29 januari 1922 in Leeuwarden is overleden op 23 december 2016 in Diever op 94 jarige leeftijd. Ds Theo Rutgers was van 15 september 1974 tot 10 april 1983 dominee in onze kerk.

In de Wekker van oktober 1974 stond er over zijn intrede en bevestiging door ds. Smit een uitgebreid verhaal getiteld: "Een nieuw begin".

In de Wekker van februari 1983 schreef ds. Rutgers dat hij een beroep had aangenomen naar West-Terschelling Hij is hier ruim 8 jaar predikant geweest. Hij schreef verder dat hij tal van veranderingen had meegemaakt, vooral de één wording met de Evangelisatie en de komst van het gebouw "de Reesthof". Hij memoreerde: "we waren een gemeenschap, die in grote onderlinge vriendschap samen konden werken. Het waren bijzondere jaren!".

In de Wekker van juli 1983 stond geschreven dat hij zijn afscheidsdienst afsloot met de voor hem markante woorden: "Ik geloof maar ik twijfel; ik twijfel maar ik geloof." Hij sprak van een moeilijk afscheid, want er was diep wortel geschoten in deze gemeente.

Ds. Theo Rutgers is predikant geweest in Diever (twee zittingsperiodes), Groningen, IJhorst-de Wijk, Terschelling en in Wapserveen. Hij schreef enkele boekjes over zijn leven en werken, o.a. hier in IJhorst-de Wijk, getiteld: "Miniaturen rond de dood" en "Grensstenen".

De redactie

... de naam van Aart van Oostrum

7 augustus 1938 - 19 november 2016

Wat drijft iemand voort, om de volwassenheid in te stappen? Wat om vol ondernemingslust de uitdagingen te zoeken? Wat om zich niet door tegenslagen uit het lood te laten slaan? Is het omdat iemand een rotsvast geloof bezit: geloof in een veilige en geborgen toekomst? Is het omdat iemand met hoop bevlogen is: hoop op geluk en gezondheid? Beide, geloof en hoop, als vertrekpunt?

Zo was het niet bij Aart van Oostrum. Van een nuchtere boerderij in Someren was hij afkomstig. Broers gingen hem voor waar het ging om het voortzetten van het bedrijf. Aan Aart de keuze: dominee worden of schoolmeester. Hij koos, -wijs, maar je moet toch iets- voor het laatste en studeerde in Nijmegen. Daar kwam hij Gerda Schurink tegen die de liefde van zijn leven was en bleef. Een liefde die wederzijds onvoorwaardelijk was en die daarom voortaan het ijkpunt voor hun leven was. Om die onverwoestbare liefde kon Aart geloven en hopen.

Aart geloofde in zijn Gerda, die met hem meeging naar Harderwijk, Delfzijl en Meppel. Dankzij haar wist hij zich op te werken tot een gewaardeerde

leerkracht. Aart hoopte op zijn Gerda, dat zij haar leven een zinvolle inhoud zou weten te geven, een hoop waarin hij niet teleurgesteld is.

Samen hebben zij zich niet door tegenslagen uit het lood te laten slaan. Het is nogal wat: een zoon verliezen! Door te vertrouwen in elkaars geloof en hoop verloren die twee niet ook nog eens zelf het leven. Ook zijn hartkwaal kreeg Aart er niet onder. Wat heeft hij nog getuinierd en geklust! Het was vooral tijdens de latere korte vakanties en logeerpertijtjes dat het duidelijk werd dat Aart 'de weg begon kwijt te raken'. Uiteindelijk moest hij in 'De Schiphorst' worden opgenomen. Daar kwam op 19 november een einde aan Aarts leven en begon voor Gerda een volgende fase in haar bestaan. Een leven met wederom niet geloof en hoop als voorafgaand aan, maar als volgend uit de liefde. Er zijn kinderen, kleinkinderen, vrienden. En er is de muziek, de zang.

Een man met een groot hart op de juiste plek voor een ieder. Dit kenmerkt het leven van Aart, een warm en liefdevol mens.

... de naam van Trijntje Coster - Guchelaar

16 mei 1931 - 3 december 2016

'De Wijk' was nooit ver weg. Deze gedachte kan als motto gelden voor het leven van Trijntje Guchelaar. Omdat haar leven zich afgespeeld heeft binnen een straal van tien kilometer rond het Zuid-Drentse dorp. Maar ook omdat dit dorp als het ware haar toevluchtsoord was. Wat je ook doet en waar je ook bent, je kunt altijd nog weer naar De Wijk terug. Een vertrouwd en veilig gevoel.

Letterlijk heeft Trijntjes leven zich zo voltrokken. Geboren werd ze in De Wijk, tijdens haar huwelijksjaren met Hendrik Coster woonde ze in Staphorst, haar jaren met Jan Tuin bracht ze door in Staphorst en Halfweg, en met hem de laatste jaren weer in De Wijk. De cirkel was rond.

In De Wijk begon het allemaal. Daar groeide Trijntje op als dochter van het fietsenmakers echtpaar Guchelaar in hun zaak aan de Blinkweg. Een zaak, dat betekende veel mensen over de vloer. En dat paste helemaal bij Trijntjes karakter: de omgang met veel mensen. Veel mensen om zich heen had ze ook in haar huwelijk met Hendrik Coster uit Staphorst. Ze kwam in de graan- en meelhandel aan de Muldersweg terecht. Daar ook stichtte zij haar gezin.

In januari 1975 kwam Hendrik bij een verkeersongeluk om het leven. Een diep-tragische gebeurtenis die een enorme slag betekende in het leven van Trijntje en dat van haar kinderen, iets dat hen tot op de dag van vandaag achtervolgt.

Geruime tijd later kreeg Trijntje weer 'gezelschap' in haar leven, zoals zij het zelf noemde. Jan Tuin kwam bij haar thuis en bracht er rust en regelmaat, bood vaste patronen en vanzelfsprekendheden. Dat gold overigens wederzijds. Ook Jan en zijn kinderen kregen een nieuw thuis.

Het heeft daarom nogal wat voeten in aarde gehad dat Trijntje en Jan, na jaren aan de Nysinghweg in De Wijk op twee verschillende kamers in verzorgingshuis Dunninghe terecht kwamen. Het moest wel, want de ouderdom diende zich aan. Met een gebroken bovenbeen was Trijntje eerder al in het ziekenhuis beland en voor revalidatie in Reggersoord. Enkele jaren van sukkelen volgden en uiteindelijk is zij op 3 december 2016 in Dunninghe overleden.

Haar man Hendrik was in Staphorst begraven en daarom is Trijntjes lichaam op 7 december daar ook te ruste gelegd.

... de naam van Hendrik Eduard van der Hammen

12 oktober 1941 - 11 januari 2017

Een dienstbaar man was Henk van der Hammen. In onze gemeente hebben we dat van hem ervaren in de periode dat hij kosterswerk verrichtte. Dat werk heeft hij ook gedaan in zijn vorige woonplaats Bleiswijk. Daar, in het westen, had hij een uitvaartonderneming, was hij diaken en betrokken bij het jeugdwerk. Hij had er het karakter voor: zorgzaam, gastvrij, makkelijk aanspreekbaar, niet om een praatje verlegen. In zijn vroege jaren heeft Henk nogal wat omzwervingen gemaakt. Geboren is hij in Den Haag. Toen hij de leeftijd had om 'door te leren' verhuisden zijn ouders naar de Wieringermeerpolder. Henk ging mee. Was hij eerst geïnteresseerd in de bedrijfskledingbranche, de richting die hij uitging werd de vleesverwerkingsindustrie. Dat bracht hem in Twello, een dorp tussen Apeldoorn en Deventer, dat bekend staat om de vleeshandel. Kerkelijk gezien vond hij onderdak in Apeldoorn, waar hij een enthousiast medewerker was van de zondagschool.

Intussen was Henk voor de vervulling van zijn dienstplicht in Nieuw-Guinea geweest. Dat was rond het jaar zestig van de vorige eeuw. Het eiland, een Nederlandse kolonie, voerde een onafhankelijkheidsstrijd en werd uiteindelijk opgenomen in de Verenigde Staten van Indonesië. En dat gebeurde niet zonder slag of stoot.

Inmiddels was Henk getrouwd en werden de kinderen geboren. Verhuisd werd er naar het westen van het land omdat Henk werk vond bij een slagersbedrijf in Dordrecht. Maar deze zaak ging failliet en toen heeft Henk het kosterschap in Bleiswijk opgepakt om daarna een uitvaartonderneming te beginnen.

En verdrietige periode was het voor alle betrokkenen toen zijn huwelijk niet meer stand hield. Later kwam Joke van der Meulen op zijn weg die samen met hem de uitvaartonderneming verder uitbouwde. Het was werk dat hen beiden op het lijf geschreven was.

Omdat Joke uit Wanneperveen afkomstig was, lag het voor de hand dat een tweede huisje daar in de omgeving gezocht werd. Het werd een houten bungalow aan de Veldhuisweg in IJhorst. Henk was heel

enthousiast over zijn huisje en over IJhorst. 'Daar schijnt altijd de zon', bleef hij maar steeds rondvertellen in het westen van het land.

Henks laatste jaren zijn getekend door zijn dementie. Joke heeft zich bewonderenswaardig ingezet om voor hem te zorgen. Enkele weken geleden is hij opgenomen in 'De Kaailanden' waar hij op 11 januari overleed.

Met dankbaarheid denken we terug aan Henk van der Hammen en aan het werk dat hij, samen met Joke, in onze kerkelijke gemeente verricht heeft aan de drempel van Gods huis.

Tijdens de uitvaartdienst lazen we uit de kosterpsalm, Psalm 84:

Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.

... de naam van Tineke Idema - Hilberts

25 mei 1940 - 11 januari 2017

Gevraagd naar wat in haar leven de meeste indruk op haar gemaakt heeft, antwoordde Tineke: 'De onvoorwaardelijke liefde die ik van man, kinderen en kleinkinderen heb ervaren'.

Het moet de zo omschreven liefde ook geweest zijn die haar drijfveer was om zelf haar gezinsleden en alle mensen die op haar pad kwamen, met liefde tegemoet te treden. Op zondagmiddag 15 januari was het huis aan de Dorpsstraat in De Wijk opengesteld voor wie maar wilde om afscheid van Tineke te nemen. Zo ongeveer alle bezoekers lieten weten dat zij getroffen waren door de belangstelling die Tineke telkens weer voor hun wel en wee aan de dag legde.

Met haar man, kinderen en kleinkinderen heeft zij tussen de vele kerkgangers de Kerstnachtdienst in onze kerk gevierd. De verhalen in de dienst gingen over de zwangerschappen van Maria en Elisabet. De uitleg erbij was helemaal geïnspireerd door Tineke. Juist in deze weken hield zij zich bezig met de vraag naar wat een mensenleven inhoud geeft en zinvol maakt. Nadenkend over het komende levenseinde gaf zij een nieuwe betekenis aan het 'voltooid leven': 'Een leven is pas voltooid als het voldragen is'. Een kind wordt geboren als de vrucht voldragen is. Geboren met als doel een zelfstandig, gewetensvol en liefderijk mens te worden. En zoals de vrucht gedurende de zwangerschap voldragen moet worden, moet ook het leven zelf voldragen worden. Dat doe je door je te laten leiden door menswaardigheid en medemenselijkheid. Dan bereikt je leven zijn bestemming. Wie Tineke Idema gekend heeft, weet dat zij, bijna als geen ander, op deze manier haar leven voldragen heeft.

De laatste weken van haar leven is een verhaal van Toon Tellegen met Tineke mee gegaan. 'Op een dag nam de mier afscheid van de eekhoorn', heet het. De mier vertelde de eekhoorn dat hij op reis ging, misschien wel voorgoed. Nadat hij vertrokken was, stuurde hij de eekhoorn een brief.

*Beste eekhoorn,
Ik ben nu volledig op reis.
Ik heb je beloofd dat ik iets van mij zou laten horen.
Als je straks een uitroepteken leest laat ik iets van mij horen.
Lees je goed? Let op!*

Toen de mier bij het uitroepteken in de brief gekomen was, hoorde hij een zacht gefluit. Hij draaide de brief om en om, maar geen spoor van de mier. Hij las de brief nog eens en hoorde, toen hij bij het uitroepteken kwam, weer hetzelfde zachte gefluit. 'Mier, mier', antwoordde hij zacht. Zo zal de herinnering aan Tineke met ons mee blijven gaan. En steeds, als wij zelf de onvoorwaardelijke liefde en de zorg voor elkaar ondervinden en betonen, zullen we denken: 'Tineke, Tineke'.

ds. Henk de Ruiter

Uit ons midden werden ook weggenomen:

26 nov. **Hendrik Witvoet**, 71 jaar

27 nov. **Lummie Dekker-Brand**, 95 jaar

28 nov. **Wout Wink-de Lange**, 91 jaar

13 dec. **Hendrika van Lunzen-Oosterveen**, 85 jaar

29 dec. **Everdina Roffel-Venema**, 92 jaar

31 dec. **Roelofje Soer-Pieters**, 91 jaar.

6 jan. **Willem de Jonge**, 70 jaar

7 jan. **Johanna Frederica van Doorninck-Japenga**, 97 jaar .

Wij wensen alle nabestaanden veel steun en sterkte toe bij de verwerking van het verlies.

INGEKOMEN BERICHTEN

Hier sta ik

– theatervoorstelling door Kees van der Zwaard

In het kader van het Reformatiejaar 2017 speelt Kees van der Zwaard in de Ontmoetingskerk Zuidwolde zijn theatervoorstelling Een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en de vrije wil – voortgedreven door het verlangen naar wat ooit genade werd genoemd.

Donderdag 23 februari 2017 in de Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149 Zuidwolde Dr. Aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs € 7,50. Voor meer informatie: Suzanne Groote e-mail: suzannegroote@hotmail.nl



TENSLOTTE

Levenscafé 'Aan de Reest' tweede jaargang nummer 1

De tweede jaargang...

Op 10 april 2016 ging een nieuw initiatief van de Protestantse Gemeente IJhorst - De Wijk van start: het 'levensbeschouwelijk café'. De

maatschappelijke betrokkenheid van de gemeente werd hiermee tot uitdrukking gebracht. Dorpsgenoten -beslist niet beperkt tot de leden van de gemeente- gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen die hun dagelijks leven raken. Op 9 april ging het over 'de zorg': 'Is de zorg nog zorgelijk?' Vragen kwamen aan de orde als: 'Is er in de zorg nog wel ruimte voor werkelijke zorg', en: 'Is er nog wel zorg voorhanden als ik in de omstandigheid kom dat ik eraan toe ben?' De commissaris van de koning in de provincie Drenthe, de heer Tichelaar, sprak een column uit over solidariteit in de samenleving en we bespraken de vraag in hoeverre IJhorst zich Drents voelt en De Wijk Overijssels.

Het tweede café, op 9 oktober ging over de vraag: 'Wie voeden onze kinderen op?. In zijn column benadrukte de burgemeester van Staphorst, de heer Segers, de grote rol die hij in dit verband aan het gezin toekent. Daarna bogen we ons over de vraag in hoeverre het nodig is om het Reestdal nadrukkelijker 'op de kaart te zetten'. In zijn evaluatievergadering in november stelde de Stuurgroep vast dat het zinvol is om op de ingeslagen weg verder te gaan. Vandaar dat we nu toe zijn aan de tweede jaargang van het 'Levenscafé 'Aan de Reest', zoals het levensbeschouwelijk café gemakshalve omgedoopt is.

De derde editie...

Nu dan de tweede jaargang waarin we hopen weer twee edities te kunnen verzorgen. De tweede zal zijn in november, de eerste op 12 maart. Heel bewust is voor deze datum gekozen, omdat het op de zondag valt die direct voorafgaat aan de verkiezing van leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Zonder aan actuele politiek te doen -daar zijn andere platforms voor- zal dit café wel politiek gekleurd zijn. De Stuurgroep is nog volop met de bezinning over onderwerpen bezig. Gedacht zou bijvoorbeeld kunnen worden aan: 'Het functioneren van het democratisch bestel', of: 'Het nut het referendum', en: 'Heeft de burger nu eigenlijk wel politieke invloed?' De Stuurgroep is verder op zoek naar deskundigen die ons objectief kunnen informeren over het te kiezen onderwerp. Er wordt op toegezien dat de deskundigen geen politieke standpunten gaan innemen. De bedoeling is het dat de cafébezoekers genuanceerd voorgelicht worden en op basis daarvan met elkaar en met de deskundigen in discussie kunnen gaan.

Tegen de waan van de dag...

Van alle kanten worden we aangespoord om maar meteen ergens een mening over te hebben. Het ondoordacht innemen van standpunten komt onze samenleving niet ten goede. De Protestantse Gemeente vindt het belangrijk dat zij ruimte biedt aan dorpsgenoten om samen tot meningsvorming te komen. En waar kan dat beter dan in het kerkje aan de Reest?

Ds. Henk de Ruiter

HANDIG OM TE WETEN

- Pastorie** ds. H. de Ruiter, Kerkweg 8, 7955 AA IJhorst, tel. 441997
- Kerkenraad** *Scribaat:* dhr. G. Luten, Heidelaan 32 7921 EB Zuidwolde Dr., tel. 0528-373981
Contactpersoon ouderling: dhr. J. Compagner, v. Wijngaardenstraat 36a, 7955 AT IJhorst, tel. 0522-465859
- Kerkrentmeesters** *Voorzitter:* dhr. M. Wolf, Schottershuizen 9, 7921 TJ Zuidwolde, tel. 06-15461653
Secretaris mw. J. Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ IJhorst, tel. 0522-441687
- Administratie kerk** dhr. J. Jansen, Esweg 90, 7963 CK Ruinen, tel. 442790
Bank kerk: NL65ABNA.091.44.05.489; *Giro:* NL09INGB.0000832991
Bank De Wekker NL18ABNA.091.44.08.372; *Giro:* NL35INGB.0002408191
Bank Orgelfonds: NL58ABNA.091.44.09.107
- Diaconie**
Bank Diaconie NL82ABNA.091.44.18.181
Voor collectebonnen NL83ABNA.091.44.14.089
Secretaris mw. G.M. Dompeling, Jan Poortmanweg 7, 7957 DB de Wijk, tel. 442095
- Secretariaten:** *Vrouwenvereniging:* mw. J. Schoemaker-Steenbergen, Julianaweg 19, 7957 BK de Wijk, tel. 441737.
Cantorij: Sytske de Ruiter, Kerkweg 8, 7955 AA IJhorst, tel. 441997
Ledenadministratie: Gerrit en Josyenne Luten, Heidelaan 32 7921 EB Zuidwolde Dr., tel. 0528-373981
- Contactpersoon Staphorst** vacant
- Taxidiensten** Annie Troost-Wagenvoord, tel. 0523-649304
- Koster** tevens *contactpersoon voor De Reesthof:* Marry Germs, Prof. Blinkweg 18 7957 BC De Wijk, tel. 440547. E-mail: koster-ijhorst-dewijk@outlook.com
- De Reesthof** tel. 441653
- Website** <http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl/>
- Redactie Nieuwsbrief**
Gerrit v.d. Meent, Willem Koopsweg 7, 7957 BP de Wijk, tel. 442704, e-mail: nieuwsbrief.ijhorst.dewijk@gmail.com
- Redactie De Wekker** De volgende Wekker verschijnt in de eerste week van april. Kopij graag inleveren voor 13 maart per e-mail: dewekker@xs4all.nl of per post: Nic. ten Woldeweg 1, 7957 CW de Wijk. Stuur u iets in? Dan graag ook uw **tel.nr.** vermelden voor eventuele vragen. (volgende redactievergadering: 17 maart om 13.30 uur)
- Adreswijzigingen** sturen aan het e-mail adres van de redactie.
- Geen WEKKER ontvangen?** Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij mw. A. Elpenhof-Nijboer, Dorpsstraat 93, de Wijk, tel. 0522-441456