

DE WEKKER

Orgaan van de Protestantse Gemeente IJhorst - de Wijk. Verschijnt tweemaandelijks
De Wekker is ook digitaal te vinden op www.kerk-ijhorst-dewijk.nl

KERKDIENTEN

- 31 mei **09.30 uur** Gezamenlijke dienst alleen via internet te volgen, Pinksteren
vanaf 1 juni beperkt diensten mogelijk, zie nieuwsbrief
- 7 juni 10.00 uur mw. J. Luten, collecte Diaconie
- 14 juni 10.00 uur drs. L. Jansen, collecte Dorpskerken
- 21 juni 10.00 uur ds. B. Metselaar, collecte Colombia
- 28 juni 19:30 uur mw. T. Zijlstra, collecte voor onderhoud Reesthof
vanaf 1 juli zijn er weer kerkdiensten mogelijk!
- 5 juli 10.00 uur mw. J. Luten, collecte binnenlands Diaconaat
- 12 juli 10.00 uur mw. J. Luten, collecte NBG
- 19 juli 10.00 uur drs. B. v.d. Brink, collecte Diaconie
- 26 juli 10.00 uur Lekendienst, collecte voor onderhoud Reesthof
- 2 aug. 10.00 uur mw. J. Luten, collecte PIT Pro Rege
- 9 aug. 10.00 uur ds. R. Gosker, collecte muziek in de Kerk
- 16 aug. 10.00 uur ds. G. Jongsma, collecte zending Rwanda

BIJ DE DIENSTEN

Elke eerste en derde zondag zou er gezamenlijk koffiedrinken zijn na de dienst. Dat is nu even niet mogelijk zolang corona-maatregelen van kracht zijn. Wanneer dit wel weer mogelijk zal zijn leest u in de Nieuwsbrief. De organisten van dienst zijn mw. F. Weide en dhr. P. van de Beld, welke wisselend een dienst begeleiden.

KERKDIENTEN IN JUNI

Op het moment van schrijven is bekend geworden dat wij vanaf juli weer grotere bijeenkomsten mogen houden en dat in juni diensten mogen worden gehouden met maximaal 30 bezoekers. Momenteel zijn wij aan het kijken hoe dit, met inachtneming van de geldende richtlijnen, is te realiseren en hoe die richtlijnen in verhouding staan met het formaat van onze kerk.

Zoals het er nu naar uit ziet zullen we waarschijnlijk met een kleine groep starten om ervaring op te doen met looplijnen en behoud van voldoende afstand. Wanneer dit goed verloopt zullen we geleidelijk gaan opschalen. Via de wekelijkse Nieuwsbrief en via de website houden we u op de hoogte.

Namens de kerkenraad, Leo Tjoonk

KERKDIENTEN VANAF 1 JULI WEER MOGELIJK

In verband met het corona-virus zijn kerkdiensten na 1 juli tot 100 personen weer mogelijk. Vanuit de landelijke PKN is hiervoor een protocol opgesteld welke alle kerken dienen te volgen. Dit betekent de nodige aanpassingen voor onze diensten. Momenteel buigt de kerkenraad zich hierover en zal de nodige maatregelen toepassen. Welke dit zijn, is op het moment van dit schrijven nog niet helemaal bekend, maar voor 100 personen is ons kerkgebouw te klein. Afhankelijk van de grootte van de kerk wordt het maximum aantal bezoekers berekend, het is zeer waarschijnlijk dat dit minder is dan 100 personen. De kerkenraad zal u zo snel mogelijk op de hoogte stellen hoe de kerkdiensten er vanaf 1 juli uit komen te zien en welke maatregelen hiervoor nodig zijn. Dit leest u in de wekelijkse nieuwsbrief.

Josyanne Luten

OPPASDIENST

De oppasdienst wordt hervat wanneer er weer kerkdiensten mogelijk zijn, zodat elke eerste zondag van de maand er oppas aanwezig is in de Reesthof.

CANTORIJ

Het is ons doel om als cantorij de gemeentezang te ondersteunen. De repetitie avonden zijn op dinsdagavond om de twee weken van 19.30 uur tot 21.00 uur in De Reesthof. Houdt u van zingen? U bent vrijblijvend van harte welkom op een repetitie avond! De eerstvolgende repetitie avond is op dinsdag 8 september. In de volgende Wekker kunt u meer lezen over het nieuwe seizoen.
namens het bestuur, Wietske Westerbeek

Ben jij degene naar wie wij op zoek zijn en draag jij de kerk een warm hart toe?

Het College van Kerkrentmeesters zoekt ter ondersteuning van haar werkzaamheden:

- **Vrijwilliger voor het verzorgen van de dagelijkse financiële administratie**
- **Vrijwilliger voor het inboeken van de administratie en het opstellen van het jaarlijkse rapport**

Beide functies kunnen ook gecombineerd worden.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met:

Janny Westerbeek (secretaris College van Kerkrentmeesters)
Tel. 0522-441687 of per email: jannywesterbeek@hetnet.nl

MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM...

PINKSTEREN

Net als de voorgaande jaren zal ook dit jaar de Pinksterviering samen gevierd worden met de kerkelijke gemeenten om ons heen, te weten Hervormd Ruinerwold, Kapelgemeente Ruinerwold, Protestantste gemeente Koekange en de gereformeerde kerk van Berghuizen. Echter, wij kunnen deze dienst niet lijfelijk met elkaar samen vieren, vanwege het coronavirus. De Pinksterdienst is van de tevoren opgenomen in de verschillende kerken. Elke gemeente verzorgt een gedeelte van de liturgie, wat uitmond in een volledige dienst. De bindende factor hierin zal een gekleurde duif zijn die in elke kerk te zien is in de viering. Daarbij ziet u van elke gemeente de eigen of een bekende voorganger, wat zorgt voor herkenning en het gevoel van samen vieren.

Het belooft een bijzondere, creatieve en positieve dienst te worden en begint om 9.30 uur via internet: <https://tinyurl.com/uuqvsev>. Ook is deze Pinksterdienst te vinden met de zoektermen "Youtube kerkdienst Berghuizen Pinksteren". Deze dienst is op voorhand al van harte bij u aanbevolen. Viert u de Pinksteren ook samen met ons mee?

Josyanne Luten

KERK ZIJN IN CORONA-TIJD

Momenteel wordt onze maatschappij flink op de proef gesteld. Eens te meer blijkt dat gezondheid boven alles gaat. Plotseling zit iedereen thuis en is op zichzelf of op zijn gezin aangewezen. Wanneer je dan alleengaand bent, of je verblijft in een verzorgingshuis of ziekenhuis, dan heb je het extra moeilijk. Bezoek is niet mogelijk en juist in die situatie is een luisterend oor, of een arm om de schouder nu net dat waar je behoefte aan hebt. Dagelijks hoor ik de schrijnende verhalen dat er alleen via de telefoon contact mogelijk is. Gelukkig zijn de berichten zodanig dat binnenkort weer bezoek op beperkte schaal weer mogelijk is.

Ook als kerkgemeenschap proberen wij om te zien naar elkaar. Dat was afgelopen tijd maar beperkt mogelijk. Met het sturen van een kaartje of het plegen van een telefoontje hebben we geprobeerd om op die wijze er voor elkaar te zijn. We beseffen dat dit in deze tijd maar een druppel was op een gloeiende plaat, maar toch we doen ons best. Nu er weer vrijheid gloort is het extra belangrijk om aandacht te schenken aan die mensen die het bezoek zo hard nodig had. Juist nu hebben zij behoefte aan contact. Laten we met z'n allen voorkomen dat deze mensen vereenzamen.

OPENSTELLING KERK OP ZONDAGMIDDAG

Sinds half april is de kerk op zondagmiddag van 13.00 - 17.00 uur open voor bezoek in deze coronatijd. Dit om een ieder de mogelijkheid te geven voor een meditatief moment of het aansteken van een kaarsje. Met uitzondering van Moederdag waren er, verspreid over de middag, tussen de twintig en dertig bezoekers iedere keer. Dat geeft aan dat er behoefte aan is. Zolang er

voldoende belangstelling voor is, gaan wij er mee door. U bent van harte welkom. Ook in de kerk gelden natuurlijk de richtlijnen van het RIVM: houdt minimaal 1,5 m afstand en een beperkt aantal personen tegelijk.

Namens de kerkenraad, Leo Tjoonk

... en OPGEVIST UIT DE REEST

LUISTERDIENSTEN, een schot in de roos!

Al langere tijd zijn onze kerkdiensten te beluisteren via internet. Zeker voor mensen die niet meer zo goed ter been zijn is dit een uitkomst. Op deze wijze zijn zij toch verbonden met de kerk.

Nadat Nederland te maken kreeg met een lockdown zijn ook de kerkdiensten gecancelld. Toen duidelijk werd dat dit langere tijd ging duren heeft de kerkenraad besloten om tijdens de Pasen luisterdiensten te organiseren zodat we als kerkgemeenschap toch met elkaar verbonden waren. Dat bleek een schot in de roos. We kregen veel positieve reacties, daarom heeft de kerkenraad besloten met de luisterdiensten verder te gaan. Momenteel zijn er iedere zondagmorgen 6 tot 8 mensen, inclusief predikant en organist, aanwezig in de dienst, die via internet wordt uitgezonden. Uit de luistercijfers blijkt dat veel mensen daar gebruik van maken.

| <i>Maand</i> | <i>aantal luisteraars</i> |
|--------------|---------------------------|
| Februari | 80 |
| Maart | 143 |
| April | 268 |

Wekelijks worden de diensten door zo'n 40 tot 50 mensen beluisterd of worden na geluisterd. Kortom er is veel belangstelling voor. Wist u overigens dat ook uitvaartdiensten en huwelijken, met toestemming van de familie zijn te beluisteren. U kunt de opnames vinden onder https://ijhorst-de-wijk.protestantsekerk.net/luister_kerkdiensten.

Namens de kerkenraad, Leo Tjoonk

PAAS CYCLUS

De paas cyclus van dit jaar mag een bijzondere cyclus genoemd worden. Voor het eerst konden wij deze diensten niet lijfelijk met elkaar samen vieren. Toch mochten wij ons verbonden weten met elkaar door de luisterdiensten die live gevolgd konden worden. Het is bijzonder en indringend om deze diensten vanuit je eigen huiskamer mee te kunnen maken. Het hield ook in dat wij met witte donderdag niet zoals gebruikelijk samen het avondmaal vierden, maar dat de dienst meer ingetogen was. Evenals goede vrijdag en stille zaterdag. De dienst van eerste paasdag was wat feestelijker, het mocht ons even boven onze zorgen uit stijgen. Het uitstijgen boven onze dagelijkse zorgen geeft hoop en dat is wat wij juist nu zo goed kunnen gebruiken.

3 MEI

De dienst van 3 mei stond in het teken van 75 jaar herdenken en vieren. In de dienst werd hier passend aandacht aan besteed en werd duidelijk hoe bijzonder het is dat wij al 75 jaar in vrijheid mogen leven.

Wij hadden natuurlijk gehoopt deze bijzondere dienst samen met u te kunnen vieren in de kerk, maar dit ging helaas nog niet. Toch konden wij via internet samen deze dienst meemaken, dat u er hoop en troost uit heeft kunnen putten. Want al is de toekomst, net als 75 jaar geleden, ook nu nog onzeker. Wij mogen elkaars hoop wel blijven aanwakkeren, het vuur brandende houden opdat het niet zal doven. Die hoop op een nieuwe toekomst is nodig om overeind te blijven, om energie te blijven houden. Na de overdenking zongen wij dan ook het toepasselijke lied "Wat de toekomst brenge moge".

Aan het einde van de dienst, na de zegen, zongen wij staande het Wilhelmus met de paar mensen die in de kerk waren. Wellicht heeft u dit vanuit huis ook wel uit volle borst meegezongen?

4 EN 5 MEI

De Dam is nog nooit zo leeg geweest als dit jaar op 4 mei, de stilte en de emotie die hiervan uit ging was bijna tastbaar.

Indrukwekkend en zo onwerkelijk tegelijk. Van vele mensen hoorde ik na afloop dat deze herdenking nog meer binnenkwam als in de voorgaande jaren. In de stilte drong het nog meer door wat er aan onze vrijheid voorafgegaan is.

Uiterst verdrietig is het voor de veteranen en de generatie van de oorlog dat zij niet bij deze herdenking aanwezig konden zijn. Net nu dit zo'n bijzonder jaar is, 75 jaar later. En natuurlijk ook omdat wij ons mogen beseffen dat deze generatie steeds kleiner wordt. Hopelijk kunnen zij hier op een later moment alsnog samen bij stil staan.

Op 5 mei waren er sinds jaren geen bevrijdingsfestivals in het land, niet uitbundig vieren, geen vrijheidsmaaltijden in kerken zoals deze gepland stonden. 5 Mei werd dit jaar ingetogen gevierd en toch met een besef van dankbaarheid en vreugde voor de vrijheid waarin wij mogen leven. Al was het op een andere wijze dan de bedoeling was.

Opvallend was deze dagen hoeveel er gevlagd werd, een teken van verbondenheid. Misschien nog wel meer als voorgaande jaren. Zo waren wij toch allen samen deze dagen.

Josyenne Luten

NIEUW INGEKOMEN

Het bezoeken van nieuw ingekomenen is even stil komen te liggen. Mocht u sinds kort in onze gemeente zijn komen wonen, dan kunt u op termijn iets horen van een contactpersoon. Het wordt niet vergeten.

BLOEMENGROET

Nu er geen kerkdiensten gehouden kunnen worden heeft de kerkenraad besloten de bloemengroet tijdelijk te vervangen door een kaartengroet. Voor zolang we geen bloemen rond kunnen brengen, worden er kaarten verstuurd naar mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en om te laten weten dat wij als gemeente met hun meeleven.

Net als bij de bloemengroet wordt er niet gekeken of iemand wel of geen lid is van de kerk, iedereen telt mee. Adressen zijn altijd welkom, deze mag u doorgeven aan Gerrit of Josyanne Luten. Voor gegevens zie achterkant van de Wekker, of via: josyanneluten@hotmail.com

De kaartgroeten zijn gegaan naar:

- 22 maart dhr. K. Compagner en dhr. H. Luten;
- 29 maart dhr. R. Fictorie, fam. H. Alting en mw. H. Stapel-Reinds;
- 5 april mevr. M. de Jong-Esselink, mevr. S. Roo-Bosch, dhr. B. Compagner en dhr. L. en mw. G. Nijland-Pol,
- 12 april Er zijn ruim 200 kaartjes verstuurd als paasgroet, in plaats van het bekende paasbloemetje naar 80+ers en zieken;
- 19 april fam. K. Klein, fam. J. Roorda en dhr. H. en mw. M. Paulssen-Mestrom;
- 26 april fam. H. Kappert, fam. B. Paarhuis, fam. J.R. Lubberink en mw. G. Sterken-Nijboer;
- 3 mei fam. G. Poel, dhr. P. Koster, mw. A. Lubberink, dhr. H.J. Bouwman en dhr. J. Roo;
- 10 mei fam. R. Duinkerken, fam. P. den Hollander en mw. A.J. Kruikemeijer-Kessen
- 17 mei fam. H. Smits, fam. H. Huisjes, fam. L. Tjoonk, mw. J. Jansen-van der Veen en fam. B. Paarhuis

Tijdelijk geen verjaardagsbezoekjes aan 80+ers

Gezien het advies vanuit het RIVM om zo min mogelijk met elkaar in contact te komen is het nadrukkelijke verzoek om ook de verjaardagsbezoekjes uit te stellen tot een later tijdstip. Misschien leuk om rondom de verjaardag wel telefonisch contact te hebben met de jarige zodat men weet dat er wel aan hun gedacht wordt.

HOUDT CONTACT MET DE KERK

Als kerkelijke gemeente willen wij graag in contact blijven met u. Tijdens de vacante periode blijven we als gemeenteleden naar elkaar omzien in onderling pastoraat. Een bezoekje, een bemoedigend woord, een bloemetje, zo delen we lief en leed. Daar willen we ons als kerk voor inzetten. Kerkdiensten zijn een vorm van ontmoeting, maar er is ook een bezoek-team en de ouderlingen. U kunt contact opnemen met één van de ouderlingen om een afspraak te maken met hen of met iemand van het bezoek-team:

Mw. A. Troost, Groot Oeverweg 1, 7707 PX Balkbrug, tel. 0523-649304
Dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7954 HJ Rouveen, tel. 0522-462403
Mw. J. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 0528-373981
Dhr. L. Tjoonk, Cockserve 4, 7957 DE De Wijk, tel. 0522-441297

Bij ziekenhuisopname:

Wanneer u bezoek van iemand van de kerk wilt in het ziekenhuis, dan kunt u dit zelf doorgeven aan één van de ouderlingen. Het ziekenhuis mag dit niet meer doen voor u. In verband met het coronavirus zal een bezoek in het ziekenhuis niet altijd gaan, maar voor een aangepast bezoek kunnen we met elkaar overleggen of video bellen.

Een adreswijziging kunt u doorgeven aan de scriba van de kerk:

dhr. G. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 0528-373981.

Op de laatste pagina van de Wekker vindt u een volledig overzicht van onze namen en adressen. Hebt u / jij een vraag laat het ons weten!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

WAT ER ZOAL GAANDE IS

Tsja, er is veel gaande voor ons College, het past ons een pas op de plaats te maken en staan wij stil bij het overlijden van Jan Jansen.

Op woensdag 1 april werd er door Jannie en Jan Jansen even een tussenstop gemaakt in IJhorst om de enveloppen voor de paascollecte bij mij af te geven. In verband met het corona-virus bleven wij op geruime afstand van elkaar, maar wij praatten toch even bij. Ik nam afscheid en ik zwaaide ze gedag niet wetende dat het de laatste keer was dat ik Jan sprak. Enkele dagen daarna kreeg ik een verontrustend telefoontje dat Jan in het ziekenhuis was opgenomen en niet weer beter zou worden.

Op 7 april overleed Jan thuis in Ruinen. Voor het College van Kerkrentmeesters was Jan een zeer gewaardeerde administrateur.

Gedurende 27 jaar verzorgde hij de administratie en maakte hij de jaarrekeningen van de kerk. Diverse voorzitters en secretarissen bezochten Jan, gedurende al die jaren, om de zaken van de kerk door te nemen. Eerst was dit in De Wijk, maar na hun verhuizing naar Ruinen werd de auto naar de Esweg gestuurd. Door zijn ruime ervaring was hij voor ons een baken waarop wij konden vertrouwen. Ook de Diaconie kon op zijn hulp rekenen. Jaarlijks werd ook het jaarverslag van de Diaconie door Jan opgesteld.

Bij het 25 jarig jubileum als administrateur werd Jan door de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer onderscheiden voor zijn verdiensten voor de kerk. Op een eerder tijdstip was Jan, voor zijn maatschappelijke betrokkenheid, koninklijk onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. Wij zijn dankbaar voor alles wat Jan voor onze kerk heeft gedaan en zullen hem erg gaan missen.

Hoe nu verder?

Voor ons is het even schakelen en nemen wij binnen het College tijdelijk diverse taken waar. Voor de nabije toekomst gaan wij op zoek naar administratieve ondersteuning en vandaar ook de vacature die wij hebben uitgezet (zie pag. 2 in dit blad). De kerk is ook zakelijke gezien een boeiend bedrijf met bijzondere regels en aandachtspunten. Heel mooi om te doen en met elkaar moeten wij de kerk draaiende zien te houden.

In de volgende editie van De Wekker praten wij u bij over de andere activiteiten met betrekking tot de Kerkrentmeesters.

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek

OVERZICHT KERKBALANS TOT MEI

| | Toezeggingen | ontvangsten | nog te ontvangen |
|-----------------------------|--------------|-------------|------------------|
| Er is toegezegd | € 66.706 | € 36.964 | € 29.742 |
| Sympathisanten en Staphorst | € 900 | € 250 | € 650 |
| Totaal toegezegd | € 67.606 | € 37.214 | € 30.392 |

OPBRENGST COLLECTEN

Voor de Kerk: 15 maart € 40,80

Daarna geen collecten meer maar wel bijdragen per bank totaal € 50,-

Voor De Reesthof: Bijdragen per bank totaal € 190,-

GIFTEN

Voor de Diaconie € 10,- via mw. C. van Horsen; € 10,- via mw. G. v.d. Meent; € 30,- via de bank voor de Voedselbank en € 10,- via de bank

OM NIET TE VERGETEN...

... De naam van JAN JANSEN

8 december 1944 – 7 april 2020

Op 7 april 2020 kwam er een einde aan het leven van Jan Jansen. Een leven dat begon op 8 december 1944 te Koekange.

Jan was de zoon van Roelofje Scheper en Warner Jansen. Aan de Dwarsdijk groeide Jan op samen met zijn broers Gerrit en Willem en zus Jannie. Na de Mulo ging Jan werken bij de landbouwbank te Koekange.

In december 1967 trouwde Jan met Jannie van der Veen. Zij kregen twee kinderen Jacqueline en Arnold. Jan werd filiaalhouder van de Raiffeisenbank in De Wijk.

Het leven van het gezin Jansen veranderde drastisch toen Jan op zijn racefiets tegen een SRV-wagen aan reed. De dwarslaesie die hij hierbij opdeed zorgde ervoor dat hij, samen met zijn vrouw Jannie, het leven een nieuwe wending moest geven. Iedereen in het gezin Jansen vond dat dit het beste kon door Jan niet als slachtoffer te zien.

Jan, die al jarenlang secretaris was van de voetbalclub Wacker, vond steeds meer vrijwilligerswerk. Zo was hij onder anderen voorzitter van de Wijker Handelsvereniging en van het Wielercomité; lid van het Platform voor gehandicapten; secretaris van het Rode Kruis; lid van de cliëntenraad van de WMO en zette hij zich in voor de Stichting Duofietsen de Wolden.

Als kerkelijke gemeente zijn wij Jan heel dankbaar voor al het werk dat hij voor ons heeft gedaan. Vanaf 1993 heeft hij heel secuur de financiën van de Protestantse kerk IJhorst-De Wijk beheerd. Toen hij dit 25 jaar had gedaan kreeg hij een onderscheiding van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer. Jan's inzet voor de samenleving heeft ertoe geleid dat hij door Hare Majesteit koningin Beatrix in april 2006 werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Een welverdiende waardering.

Naast al het werk dat Jan deed was er ook tijd voor ontspanning. Zo ging hij graag met kleinzoon Julian naar de wedstrijden van Ajax. En was er in oktober altijd samen met de kinderen en kleinkinderen een vakantie met spelletjes en gourmetten. Mooie herinneringen die hen tot troost mogen zijn. Er is in kleine kring afscheid van Jan genomen. Zodra de coronacrisis voorbij is zal er voor Jan een herdenkingsdienst gehouden worden in de Kerk te IJhorst.

Barbara van den Brink-Smit

... De naam van ALBERT KLOETEN

*** Avereest, 12 mei 1937 ~ † Staphorst, 3 mei 2020**

Albert Kloeten was een amicale man die gemakkelijk contacten legde. Samen met zijn kameraden ging hij in het dorpscafé van toen, dansen, maar ook kaarten en biljarten, veelal onder het genot van een lekker pilsje.

Hij was verknocht aan het land waar hij was opgegroeid: de Rieverst (IJhorst). Maar dat nam niet weg dat hij ook van reizen hield. Verschillende landen van Europa heeft hij bezocht en hij heeft zich ondergedompeld in hun cultuur. Italië, Spanje, de mediterrane landen, Zwitserland, Oostenrijk, zijn geliefde bergen. Bij zijn afscheid vanuit de kerk in IJhorst lag het petje met de Edelweiss op zijn kist. Maar ook ging hij naar een heel ander gebied van Europa: Scandinavië, de Noordkaap het noordelijkste puntje van Europa.

Hij was wat ze noemen een man alleen. Dat betekent: niet getrouwd. Bijzonder dan ook dat hij in Slowakije, in Slowaakse klederdracht 'zogenaamd' is getrouwd. Zo zal hij nog vaak in de gedachten zijn van Jantje, zijn zus en haar man Jaap Eissen. Hij was die man die bij hun gezin

hoorde. De man die dol was op dieren. Die het moeilijk vond om, toen hij naar de Berghorst ging, om zijn Friese stabij Jannes achter te moeten laten. Ook al wist hij dat ze in goede handen waren bij Roelof en Kristiane, die de boerderij hadden gekocht. De boerderij waar hij samen met zijn vader jaren had gewoond en gewerkt.

In de Berghorst, waar hij de laatste jaren van zijn leven woonde, heeft hij het naar omstandigheden goed gehad. Ook daar maakte hij vrienden. Zijn buurman daar, was degene van wie hij vroeger dansles had gehad, Koop Veneman. Het laatste jaar werd dat sociale minder, alsof hij zich onuitgesproken al wat terug trok. Het bleek dat hij ernstig ziek was. Daar praatte hij niet over. Hij moet pijn hebben gehad. Gelukkig door de liefdevolle zorg in de Berghorst kreeg hij daarin verlichting. Albert zal in die momenten gedacht hebben aan zijn leven, hoe alles gegaan is. Misschien aan hoe hij aan het rietdeken was, of hoe hij met Jaap bij de paarden was, of aan de ontmoetingen tijdens de reünie van de Openbare school. Gedachten aan zijn vader Roelof en zijn moeder Karsje. Hoe die zijn begonnen, als klein gezin in Avereest. En hoe moeizaam dat was. Het was oorlog. Vader moest opkomen en heeft gevochten bij de Grebbeberg, waar de hevigste gevechten uit die tijd werden gevoerd. Of hij hieraan gedacht zal hebben? We kunnen het hem niet meer vragen. wij moesten hem uit handen geven, hij is in handen van de Eeuwige.

ds. Marianne Gaastra

Ook uit ons midden werden weggenomen:

- 20 maart **Roelien Huls-Drost**, 58 jaar
- 30 maart **Dick Boven**, 87 jaar
- 8 april **Aaltje Agtersmit**, 67 jaar
- 12 april **Andries Augustus Kampfraath**, 82 jaar
- 20 april **Jentje Buisman-Hoeve**, 87 jaar
- 18 mei **Jos Scheper**, 53 jaar

Wij wensen alle nabestaanden veel steun en sterkte toe bij de verwerking van het verlies.

TEN SLOTTE

In mijn agenda staat bij elke week een spreuk geschreven, de spreuk van deze week luidt als volgt: “dat je altijd mag bedenken: waar schaduw valt, is ook veel licht”. Terwijl ik de spreuk las bedacht ik mijzelf hoe toepasselijk deze spreuk is in deze tijd. Wat overigens wel toeval is, want de agenda was natuurlijk al lang gedrukt voor deze coronacrisis.

Maar toch blijft het een toepasselijke spreuk, het zet je aan tot nadenken. Want inderdaad ben je voor schaduw licht nodig, veel licht zelfs. Dat klinkt hoopgevend en zo is deze spreuk waarschijnlijk ook bedoeld. Het blijven houden van hoop, het mogen zien van licht na de schaduwperiode is belangrijk. Het houdt ons letterlijk op de been.

En die schaduw heeft soms ook wat te bieden aan ons, denk aan een schaduw van een grote boom op een warme zomerdag. Wanneer je deze schaduw opzoekt om even bij te komen van de warmte na een lange wandeling en je je even mag laven in de verkoeling die uitgaat van die schaduw. Het zet je letterlijk even stil, je komt dicht bij wat je bezig houdt en het licht wat door de schaduw heen sijpelt geeft je goede moed om weer verder te gaan.

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, sijpelt het licht stukje bij beetje door de schaduw die corona heet. Hoopgevend kijken wij uit naar de versoepelingen die op stapel staan, zien wij de cijfers gunstiger worden, durven wij weer te kijken naar de toekomst. Niet vergetend dat nog lang niet alles weer normaal is en wij ons moeten blijven aanpassen. Want door ons zolang mogelijk aan te passen en rekening te houden met elkaar, des te meer licht zal er door de schaduw heen sijpelen. Des te meer hoop wij mogen voelen. Over de hoop schreef Henri Nouwen het volgende veelzeggende gedicht:

Hopen is toch blijven leven
In de vertwijfeling,
En toch blijven zingen
In het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
Is vertrouwen in het morgen,
Is in slaap vallen
En wakker worden
Als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee
Land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
Lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is
Zolang is er ook bidden
En zolang zal God je
In Zijn handen houden.

Waar put u hoop uit in deze tijd? Waar ziet u de zon door de schaduw heen breken? En waarmee kunt u die hoop gaande houden bij de ander? Mooie vragen om ons de komende tijd op te bezinnen en om door te geven, zodat het vuur van de hoop in een ieder van ons mag blijven, opdat het soms smeult, maar nooit uitdooft.

Josyanne Luten

HANDIG OM TE WETEN

Pastoraat: vacant

Kerkenraad *Secretaris:* dhr. G. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, 0528-373981,

Contactpersoon ouderlingen: mw. A. Troost, Groot Oeverweg 1, 7707 PX Balkbrug, tel. 0523-649304

Contactpersoon Staphorst: dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ Rouveen, tel. 0522-462403

Kerkrentmeesters *Voorzitter:* mw. D.J. Horstra, Heerenweg 9, 7955 PA IJhorst, 0522-441248

Secretaris mw. J. Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ IJhorst, tel. 0522-441687

Financiële adm. kerk Janny Westerbeek, waarnemend

Bank kerk NL65ABNA.091.44.05.489; *Giro:* NL09INGB.0000832991

Bank De Wekker NL18ABNA.091.44. 08.372; *Giro:* NL35INGB.0002408191

Bank Orgelfonds NL58ABNA.091.44.09.107

Diaconie

Bank Diaconie RegioBank: NL07RBRB 0916 7530 18

Collectebonnen NL44 RBRB 0787 6737 73 bestellen bij: Jacolien Tjoonk, Cockserve 4, 7957DE de Wijk, 0522-441297

Secretaris G. Luten, adres zie boven

Preekvoorzieners: Dhr. J. van Eerden Grutto 21 7951 MD Staphorst, tel. 0522-461951

Vrouwenvereniging mevrouw J. van der Hammen-van der Meulen, Veldhuisweg 1-55, 7955 PP IJhorst, tel. 0522 – 443283

Cantorij secretaris: dhr. A.W. Poortman, Jan Poortmanweg 18, 7957 DA De Wijk, tel. 0522 – 443488

Ledenadministratie Gerrit en Josyanne Luten, zie secretaris Kerkenraad

Taxidiensten Annie Troost-Wagenvoord, tel. 0523 – 649304

Koster tevens *contactpersoon voor De Reesthof:* Marry Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56, 7957 BH De Wijk, tel. 0522 – 440547. E-mail: koster-ijhorst-dewijk@outlook.com

De Reesthof tel. 0522 – 441653

Redactie Nieuwsbrief Gerrit v.d. Meent, Willem Koopsweg 7, 7957 BP de Wijk, 0522 – 442704, nieuwsbrief.ijhorst.dewijk@gmail.com

Redactie De Wekker De volgende Wekker verschijnt in de eerste week van augustus. Kopij inleveren per e-mail: dewekker@xs4all.nl of per post: Nic. ten Woldeweg 1, 7957 CW de Wijk. Stuur u iets in? Graag met uw tel.nr. of e-mail voor eventuele vragen. Half juli sluit de inzendingstermijn. Volgende redactievergadering: zie agenda op de website.

Geen WEKKER ontvangen? Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij mw. A. Elpenhof-Nijboer, Dorpsstraat 93, de Wijk, tel. 0522 – 441456, of kijk op

de Website <http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl>