

DE WEKKER

Orgaan van de Protestantse Gemeente IJhorst - de Wijk. Verschijnt tweemaandelijks
De Wekker is ook digitaal te vinden op www.kerk-ijhorst-dewijk.nl

KERKDIENTEN

4 okt.	10.00 uur	ds. G. Jongsma, collecte kerk en Israel
11 okt.	10.00 uur	mw. J. Luten, collecte orgelfonds
18 okt.	10.00 uur	ds. A. Westra, collecte zending Rwanda
25 okt.	10.00 uur	mw. L. Jansen, collecte voor onderhoud Reesthof
1 nov.	10.00 uur	ds. J. Hommes, collecte Diaconie
8 nov.	10.00 uur	drs. B. v.d. Brink-Smit, collecte oogstdienst
15 nov.	10.00 uur	mw. J. Luten, collecte najaarszending
22 nov.	10.00 uur	ds. R. Gosker, collecte Pastoraat
29 nov.	10.00 uur	ds. G. Jongsma, collecte voor onderhoud Reesthof
6 dec.	10.00 uur	ds. B. Metselaar, collecte kinderen in de knel
13 dec.	10.00 uur	ds. D. Geertsma, collecte Diaconie
20 dec.	10.00 uur	mw. J. Luten, collecte Missionair

BIJ DE DIENSTEN

Het is weer mogelijk om, met inachtneming van de geldende richtlijnen, kerkdiensten te houden met maximaal 60 bezoekers. Wij mogen weer zingen tijdens de diensten, maar wilt u niet uit volle borst gaan zingen?

De diensten zijn via de website te beluisteren op:

https://ijhorst-de-wijk.protestantsekerk.net/luister_kerkdiensten

Elke eerste en derde zondag was er gezamenlijk koffiedrinken na de dienst. Tot nader bericht gaan deze koffieochtenden niet door.

OPPASDIENST

Elke eerste zondag van de maand is er oppas aanwezig in de Reesthof.

CANTORIJ

In de bestuursvergadering van 25 augustus is er besloten om het komend najaar niet weer te gaan zingen in verband met de nog geldende corona regels. Hopelijk kunnen we in januari 2021 weer starten met de cantorij.

namens het bestuur, Wietske Westerbeek

MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM...

De kerkenraad heeft besloten dat de startdienst niet doorgaat. Dit in verband met de maatregelen rondom het coronavirus.

... en OPGEVIST UIT DE REEST

bijgaande tekst is uitgesproken in zijn openingswoord als ouderling van dienst op 2 augustus door Jan Boelm, (pastoraal ouderling).

Uw volk is mijn volk

Er zijn data die je nooit meer vergeet. Zondag 15 maart 2020 was ik ouderling van dienst, dit was de laatste reguliere kerkdienst voordat de corona crisis echt uitbrak. Het gebruikelijk koffie drinken hadden wij afgelast. Ik sprak toen over moeilijke tijden die er aankomen, donkere wolken.

En dan..... maandag 16 maart 2020.

Wanneer ik over de Berghorst spreek bedoel ik ook de andere bij u bekende verpleeghuizen.

Mijn vrouw lijdt al bijna negen jaar aan Alzheimer, thuis zeven jaar verpleegd, nu al meer dan twee jaar opgenomen in de verpleegafdelingen van de Berghorst in Staphorst. Ik bezocht mijn vrouw in de Berghorst elke dag. Plotseling kwam die maandagavond het besluit tot een totaal bezoek verbod voor de hele Berghorst. Wat moet je dan als naaste? Geen kerkenwerk, geen Berghorst met ook onze mensen, ik kwam er niet alleen voor mijn vrouw. Je staat met lege handen helemaal alleen op straat. Gelukkig ben ik goed opgevangen door mijn schoondochter en zoon in Steenwijk. Daar is een heel grote tuin, 3000 m² met heel veel achterstallig onderhoud. Ik werkte de blaren in de handen zo kon ik beter met mijn emoties omgaan. Ik bleef ook zoeken naar steunpunten vanuit ons geloof bezien. Zo kwam ik terecht bij Noömi en haar schoondochters. Eerst een barre tocht en heel verdrietige tijd. Later kun je lezen hoe sterk Noömi daar mee is omgegaan. Toen kwam de terugtocht. Orpha ging terug naar haar volk. Zij liet los om haar huis en volk vast te houden. Dat zag en zie je ook in de corona crisis, mensen trokken zich terug in het eigen huis, je hoorde hen niet meer. Ruth ging mee, zij liet haar volk los juist om haar schoonmoeder vast te houden en tot steun te zijn. Waar u gaat zal ik gaan, uw God is mijn God, uw volk is mijn volk.

Ook nu zag en zie je dat mensen, soms totaal onbekenden, meegaan om mee te dragen. In de Berghorst hebben wij samen, ook met mensen uit de andere kerken in Staphorst, de moed er ingehouden. Best moeilijk, toch voelde het aan als één volk. Ook dank voor steun vanuit deze kerk voor onze leden in de Berghorst. Tijdens het bezoekverbod was er ontzettend veel eenzaamheid in de aanleunwoningen en appartementen in de Berghorst. Met taartjes, kaartjes en telefoontjes hebben wij samen daar wat

verlichting kunnen brengen. Ook de schooljeugd was heel actief voor de bewoners van de Berghorst, indrukwekkend.

Het was heel opvallend dat tijdens het bezoekverbod het juist heel rustig was op de verpleegafdelingen. Er waren geen prikkels van buitenaf en voortdurend ontspannende activiteiten. Het leek wel of al de bewoners daar ons vergeten waren, natuurlijk wij hen niet. Alles was en is erop gericht de kwetsbare mensen te beschermen. Nog eens uitgesproken: ontzettend veel waardering voor alle medewerkers van de Berghorst en andere verpleeghuizen. Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Dit geeft veel vertrouwen, dat vertrouwen wens ik u allen ook toe. Uw reactie zie ik graag tegemoet, dat kan via e-mail: anneboelm@hotmail.com

Jan Boelm

BLOEMENGROET

Als teken van meeleven en bemoediging werden de bloemen uit de kerkdiensten bezorgd bij:

- 26 juli mw. R. Wiltinge–Eissen en mw. V. Muller–Koning
- 2 aug. mw. A. Dieudonne–Middelveld en dhr. G. Luten
- 9 aug. dhr. L. Nijland en dhr. K. Appelo
- 16 aug. dhr. A. van Loenhout en fam. van de Weg–van Eesteren
- 23 aug. fam. C.J. Zandbergen en mw. M. Dekker–Molenaar
- 30 aug. dhr. P. den Hollander en mw. F.A. Pol
- 6 sept dhr. J. Tijmes en mw. M. Terbijhe
- 13 sept. mw. K. Mulder–Kolk en dhr. P. Voerman

NIEUW INGEKOMEN

De Wijk: mw. G. Linde–Brinkman
 mw. A.J. Bloemhof
 fam. Smittenberg–Klijn
Meppel: mw. F.C. van der Weide

GEDACHTENISDIENST

In onze kerk is het de gewoonte om begin november alle overledenen van het afgelopen jaar uit de beide dorpen te herdenken in de gedachtenisdienst. De kerkenraad heeft besloten om de gedachtenisdienst voor dit jaar uit te stellen in verband met de maatregelen rondom het Covid 19. Zodra het mogelijk is om de gedachtenisdienst te laten plaatsvinden wordt u hierover uitgebreid geïnformeerd.

De Kerkenraad

NIEUWE PREDIKANT

De beroepingscommissie heeft, na diverse gesprekken en het bijwonen van een kerkdienst, ds. Betsy Nobel uit Terwolde aan de kerkenraad voorgedragen als predikant van onze gemeente. De kerkenraad heeft op de kerkenraadsvergadering van 26 augustus jl. de voordracht unaniem overgenomen en heeft een beroep op haar uitgebracht.

Ds. Betsy Nobel is momenteel predikant in de Protestantse Gemeente Terwolde - De Vecht. Naast haar 50% predikantschap werkt zij sinds september 2018 als dorpskerkambassadeur voor de Protestantse kerk in Nederland. Zij is 57 jaar, gehuwd en heeft drie dochters.

Uit de plezierige gesprekken die wij met elkaar gevoerd hebben kwam naar voren dat zij graag haar brede ervaring op het gebied van kerk-zijn in deze tijd voor onze gemeente wil inzetten. Naast het ruimhartig aanwezig zijn in beide dorpen wil zij ook dat de kerk (als gebouw en als gemeenschap) een plaats moet zijn waar veel mensen zich thuis kunnen voelen. Kunst, muziek en andere activiteiten in en rondom de kerk kunnen daar een bijdrage aan leveren. Zij heeft toegezegd het beroep te aanvaarden

Op het moment van schrijven is het moment van in diensttreden nog niet bekend. Wel is ondertussen afgesproken dat zij op de gemeenteavond van 4 november a.s. aanwezig zal zijn om nader met de gemeente kennis te maken. Gezien de richtlijnen van het RIVM zal de Reesthof te klein zijn om iedereen te ontvangen. We zijn dan ook voornemens om de bijeenkomst plaats te laten vinden in de kerk. Dit heeft als bijkomend voordeel dat wij de bijeenkomst ook uit kunnen zenden via

https://ijhorst-de-wijk.protestantsekerk.net/luister_kerkdiensten,
zodat iedereen die dat wenst mee kan kijken.

Namens de kerkenraad, Leo Tjoonk

HOUDT CONTACT MET DE KERK

Als kerkelijke gemeente willen wij graag in contact blijven met u. Tijdens de vacante periode blijven we als gemeenteleden naar elkaar omzien in onderling pastoraat. Een bezoekje, een bemoedigend woord, een bloemetje, zo delen we lief en leed. Daar willen we ons als kerk voor inzetten. Kerkdiensten zijn een vorm van ontmoeting, maar er is ook een bezoek-team en de ouderlingen. U kunt contact opnemen met één van de ouderlingen om een afspraak te maken met hen of met iemand van het bezoek-team:

Mw. A. Troost, Groot Oeverweg 1, 7707 PX Balkbrug, tel. 0523-649304

Dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7954 HJ Rouveen, tel. 0522-462403

Mw. J. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 0528-373981

Dhr. L. Tjoonk, Cockserve 4, 7957 DE De Wijk, tel. 0522-441297

Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt of ergens anders bent opgenomen, kan iemand van het team bij u op bezoek komen. Wilt u, of iemand uit uw omgeving, dan een afspraak maken met één van de ouderlingen?

Een adreswijziging kunt u doorgeven aan de scriba van de kerk: dhr. G. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 0528-373981.

Op de laatste pagina van de Wekker vindt u een volledig overzicht van onze namen en adressen. Hebt u / jij een vraag laat het ons weten!

De kerkenraad

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

WAT ER ZOAL GAANDE IS

Terwijl ik achter mijn computer zit om wat kopij voor De Wekker te maken, maak ik de balans op van de afgelopen maanden. Voor wat betreft de administratie zitten wij in een overgangsfase. De ontwikkelingen gaan door en wij hebben besloten om te gaan werken met een online-pakket wat geheel is toegesneden op de kerkelijke administraties. Dit zal eerst even wat extra energie kosten, maar als het éénmaal loopt verwachten wij daar het nodige voordeel van. De jaarrekening 2019 is inmiddels opgemaakt en ingediend bij het Classicaal College van Behandeling van Beheerszaken CCBB. Zij zijn het toezichtsorgaan voor de plaatselijke kerken en zien er op toe dat wij handelen zoals in de kerkorde beschreven staat. Zij beoordelen ook hoever onze financiële polsstok reikt voor het beroepen van een deeltijdpredikant. Voor ons als kerkgemeenschap IJhorst/De Wijk natuurlijk de uitdaging om de prognose waar te maken zodat wij kerk kunnen blijven.

Kerk

Door het coronatijdperk (wie had daar vorig jaar ooit van gehoord?) komen er minder bezoekers in de kerk en ook een aantal geplande activiteiten zijn komen te vervallen. Eén daarvan is de open-monumentendag op 12 september. De Gemeente De Wolden heeft echter een prachtig alternatief ontwikkeld om aandacht te schenken aan de diverse monumenten. Er is een film gemaakt van een aantal monumenten en ook onze kerk is daarin opgenomen. Het resultaat is te zien op: <https://www.dewolden.nl/online-open-monumentendag-2020>.

Kerk online

Door de coronaperikelen kwam ook nadrukkelijk de wens naar voren om kerkdiensten, afscheidsdiensten en huwelijksplechtigheden digitaal met beeld te kunnen volgen. Dankzij een particuliere gift, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn, hebben wij de mogelijkheid gekregen om dit te realiseren. Er wordt op dit moment al veel gebruik gemaakt van het volgen van de verschillende diensten en wij zijn dan ook op dit punt weer helemaal up to date.

De Wekker

De Wekker is denk ik één van de best gelezen bladen in IJhorst en De Wijk. Elke twee maanden wordt deze in de dorpskernen van onze dorpen huis aan huis bezorgd door een aantal vrijwilligers. Voor de buitengebieden krijgen de leden van de kerk en daarnaast de abonneementhouders De Wekker soms per post of soms via een vrijwillige bezorger. Er zijn natuurlijk de nodige kosten gemoeid met deze nieuwsvoorziening en deze moeten geheel worden betaald uit vrijwillige bijdragen. Kerkleden en abonneementhouders hebben inmiddels een uitnodiging gehad voor een vrijwillige bijdrage. Wij vinden het belangrijk dat wij als kerk ons gezicht laten zien in het dorp want wij vormen immers één gemeenschap. Wilt u als dorpsgenoot ook helpen om deze nieuwsvoorziening op de huidige wijze in stand te houden dan is uw steun van harte welkom. Uw gift kan worden gestort op bankrekening: NL35 INGB 0002 4081 91 ten name van Protestantse Gemeente IJhorst De Wijk, met vermelding bijdrage De Wekker. Iedereen alvast bedankt voor zijn of haar bijdrage.

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek

Draag jij onze kerk een warm hart toe?

Voor de diverse activiteiten in de kerk zijn gastheren/gastvrouwen van groot belang. Ons team van vrijwilligers werkt met veel plezier mee om de diverse activiteiten goed te laten verlopen en er is ruimte voor nieuwe vrijwilligers.

Waar kunnen we hulp bij gebruiken?

- **Gastvrouw/heer huwelijken:** het begeleiden van huwelijken, zowel kerkelijk als burgerlijk. Kerk klaarzetten, en begeleiden van de plechtigheid zijn o.a. de taken.
- **Gastheer/vrouw uitvaarten:** het begeleiden van (vaak niet kerkelijke) uitvaarten, voornaamste taak is het klaarzetten van de kerk voor de uitvaart (meestal samen met de uitvaartleider) en tijdens de uitvaart het bedienen van geluid en evt. beeld. Aangezien een uitvaart nooit lang van te voren in te plannen is zoeken we personen die flexibel zijn in hun tijd, met meerdere personen kunnen we elkaar daarin aanvullen is het idee.
- **Koster:** ééns in de 6 weken voorbereiden en begeleiden van de kerkdienst, dat houdt o.a. in om 9 en 10 uur de klok luiden, de kerk klaarmaken voor de dienst, kerkgangers welkom heten.

Je mag alle taken verrichten maar ook wanneer je voor één bepaalde taak belangstelling hebt ben je van harte welkom om te reageren.

Loop gerust eens vrijblijvend met één van ons mee en kijk of één van deze functies wat voor je is.

Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Marry Germs, 0522-440547 of mailen naar: koster-ijhorst-dewijk@outlook.com

Waarbij kunnen we nog meer hulp gebruiken?

Het redactieteam van De Wekker is op zoek naar aanvulling met een:

- **Redactielid** voor ons kerkblad

Eens in de twee maanden komt de redactie bij elkaar om de volgende uitgave van deze Wekker druk-klaar te maken. Alle standaard info wordt bij elkaar gezocht en bij diverse personen wordt tekst verzameld. Besproken wordt wat ontbreekt of waarvoor nog aanvulling gezocht moet worden en een enkele keer wat niet geplaatst kan worden. Vervolgens wordt De Wekker bij een professionele drukkerij "druk-klaar" aangeleverd. Heeft u goed inzicht in de Nederlandse taal en bent u handig met tekst- en/of foto verwerking op de computer? Neem contact op met de redactie of mail naar dewekker@xs4all.nl voor meer informatie. Eerst een keer op proef een redactievergadering bijwonen kan ook.

OVERZICHT KERKBALANS tot juli

	Toezeggingen	ontvangsten	nog te ontvangen
Er is toegezegd	€ 67.181	€ 53.983	€ 13.198
Sympathisanten en Staphorst	€ 900	€ 600	€ 300
Totaal toegezegd	€ 68.081	€ 54.583	€ 13.498

Janny Westerbeek

OPBRENGST COLLECTEN

Voor de Diaconie:	19 juli	Wilde Ganzen	€ 47,55
	2 aug.	PIT Pro Rege	€ 24,30
	9 aug.	Ramp Beiroet	€ 171,45
	16 aug.	KiA – Rwanda	€ 57,70
	23 aug.	Muziek in de kerk	€ 93,90
	6 sept.	KiA – Ghana	€ 66,75
Voor de Kerk:	12 juli:	€ 46,70;	19 juli: € 49,20;
	26 juli:	€ 32,65;	2 augustus: € 37,65;
	9 augustus:	€ 43,95;	16 augustus: € 81,80;
	23 augustus:	€ 66,20;	30 augustus: € 73,50;
	6 september:	€ 47,50	
Voor De Reesthof:	26 juli:	€ 61,50;	30 augustus: € 48,30

GIFTEN

Voor de Diaconie	€ 10,00 via mw. A. Troost; € 20,00 via mw. J. Schoemaker en € 10,00 via mw. I. Smit
Voor de kerk	via de bank totaal € 260,-

Voor De Reesthof via mw. W. Westerbeek €10.00 en via de bank totaal € 20,-

VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK

In de vorige Wekker sprak ik de wens uit dat we hoopten in het najaar alle Corona perikelen beter te kunnen overzien. Jammer genoeg zijn de berichten over de Corona weer erg somber. Een tweede ziektepiek wordt verwacht. De gewone maandelijkse bijeenkomsten van onze vereniging gaan dus nog steeds niet door. Hopelijk lukt de kerstviering van 14 december a.s. wel. Wanneer deze doorgaat nemen we uiteraard alle vereiste voorzorgsmaatregelen in acht.

Het aanbod dat u een beroep mag doen op een bezoekje van één van de bestuursleden blijft van kracht. Laat het ons even weten als u ons tegenkomt of via telefoonnummer 0522-440384.

Een hartelijke groet van alle bestuursleden!

Barbara van den Brink-Smit

OM NIET TE VERGETEN...

... De naam van HARM DUNNINK

7 september 1937 – 18-augustus 2020

Op 18 augustus jl. stierf Harm Dunnink in het ziekenhuis te Meppel. Hij was daar opgenomen vanwege twee ziektes die hem al langere tijd parten speelden en ernstig hadden verzwakt: copd en prostaatanker. Vanuit zijn zelfgebouwde huis aan de Callenfelsweg werd hij door zijn familieleden op zaterdag 22 augustus begeleid naar kerk en begraafplaats. In de kerk hebben we elkaar over het leven van Harm verteld in het Licht van onze Schepper.

Harm leefde alleen. Het grootste deel van zijn leven had hij bij zijn ouders in Staphorst gewoond. Maar toen eerst zijn vader en daarna zijn moeder waren overleden zocht hij een mooie plek om zijn eigen huis te bouwen. Die mooie plek vond hij in IJhorst. Ruim 20 jaar heeft hij daar kunnen en mogen genieten. Harm was bouwvakker – een goede, zo zeiden zijn familieleden. Afgekeurd vanwege een bedrijfsongeval waardoor hij enkele vingers moest missen, kreeg zijn leven een wending. Gelukkig wist hij na verloop van tijd zijn gehandicapte hand toch weer te gebruiken zodat hij opnieuw naar hartenlust kon knutselen, bouwen en repareren.

Harm was een man van zeer weinig woorden. Omdat hij trouw de verjaardagen en andere bijeenkomsten van zijn familie bezocht en altijd voor ieder van hen klaar stond, wisten ze dat hij van hen hield. En zij van hem, want, zo vertelde een nichtje: “Ik weet nu al dat ik hem zal missen. Hij zei nooit iets, maar hij was er altijd”.

Ook het verdriet dat hem en zijn familieleden niet bespaard bleef, heeft hij in alle stilte zelf verwerkt. In het gesprek rond zijn afscheid werd dat 'niets over zijn gedachten en gevoelens weten' als gemis ervaren. Harm was 18 toen zijn één jaar jongere broertje stierf. Dat moet hem veel hebben gedaan, maar hij sprak er nooit over. Onlangs overleed zijn andere broer en enkele jaren geleden een zus en ook haar man, maar Harm vertelde niemand wat dit met hem deed. Toch moet hij, de oudste uit het gezin van vijf kinderen, het nodige aan verdriet ervaren hebben iedere keer als hij aan het graf van een jongere broer of zus stond.

Nu zijn er dan nog zijn jongste zus, haar man en zijn schoonzus. Zij konden aan zijn graf staan. Omringd door hun kinderen en die van de overleden zus en zwager, vertrouwden ze zijn lichaam toe aan de aarde in Staphorst. Woorden die hij niet uitsprak, zullen ongetwijfeld hun weg vinden bij zijn familieleden in verhalen over deze zwijgzame ome Harm.

Gerda Jongsma

Uit ons midden werden ook weggenomen:

- 18 juli **Jan Marinus Boekhout**, 84 jaar
- 24 juli **Ronette Straatman**, 46 jaar
- 29 aug. **Jan Tuin**, 95 jaar
- 6 sept. **Hidde Schulting**, 22 jaar
- 10 sept. **Jan Noordhuis**, 73 jaar
- 16 sept. **Jacoba Roelofje Silvia Gebben**, 63 jaar
- 22 sept. **Jacob Boverhof**, 86 jaar

Wij wensen alle nabestaanden veel steun en sterkte toe bij de verwerking van het verlies.

BERICHTEN UIT DE REGIO

KOFFIECONCERTEN

Kom tot rust in het gezellige dorp IJhorst. In het midden van het buurtschap vindt u vanzelf de Dorpskerk, kan niet missen.

Laat u verrassen door de stilte en rust rondom de kerk. Bekijk naast de kerk even de bijzondere klokkenstoel! Zodra u binnen komt wordt u hartelijk ontvangen door de vrijwilligers. Na een lekker bakje koffie kunt u plaatsnemen op stoelen of in de authentieke banken rondom de vleugel.

Elke tweede maandagmiddag van de maand bespeelt Wouter met veel plezier de vleugel, solo of in samenwerking met fantastische musici. En af en toe kruipt hij achter het orgel. Kom meegenieten!

AGENDA Koffieconcerten: elke tweede maandagmiddag van de maand. Kerkweg 8, IJhorst. Entree € 15,- .Tijden: Koffie vanaf 14:00 uur, concert van 14:30 tot 15:30 uur op:

ma 12 okt. 2020 Encore!

ma 9 nov. 2020
ma 14 dec. 2020
ma 11 jan. 2021
ma 8 febr. 2021
ma 8 mrt. 2021

Snarenspeel
Nocturnes van Chopin
Sounds of Nature
Pathétique & Mondschein
Hongaarse Dansen

bestel kaarten: <https://www.koffieconcerten.nl/locatie.php?locatie=IJhorst>



MEER INFO: www.koffieconcerten.nl of www.wouterharbers.nl

Verslagen van de classicale vergaderingen

Op de website van de classis (www.classisgroningendrenthe.nl) vind u informatie over de classis, verslagen van vergaderingen en nieuwsbrieven. U kunt deze ook opvragen bij scriba@classisgroningendrenthe.nl.



**Protestantse
Kerk**



T V G Assen: Omdat het zo b o e i e n d i s

Theologische vorming en verdieping gemeenteleden en geïnteresseerden

Op dinsdagmorgen 6 oktober 2020 start onze driejarige cursus TVG Assen voor heel Drenthe, delen van Groningen en Overijssel, voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie. Tijdstip: 09.00-12.15 uur. U bent dan welkom in het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. Zie voor alle informatie onze website: www.tvgassen.nl

Alle eerder verschenen data via flyers en posters in kerkbladen en op lokale websites, zijn komen te vervallen door de corona maatregelen. Voor al uw vragen, onze wijzigingen, over kosten en hoe aan te melden, kunt u contact

opnemen met ons secretariaat: Nanno en Elly Levenga, tel. 06-1410 1512 of tvgassen@gmail.com. Het aanmeldingsformulier vindt u ook op onze website. Na 1 oktober is het secretariaat in handen van Bert van Maanen, tel. 0599 653 202 of tvgassen@gmail.com

T V G Assen: verrassend verfrissend verrijkend

Hoop, troost en liefde

Het begin van de coronacrisis was de aanleiding voor het boekje GEBORGEN TRANEN, gepubliceerd op 14 september 2020 door Teun-Jan Tabak. Veel mensen overleden, zonder dat afscheid van hen kon worden genomen. De verwerking van het verdriet en het verder leven met gemis werden hierdoor nóg moeilijker en zwaarder dan gewoonlijk. Maar verdriet is van alle tijden en plaatsen en treft alle lagen van de bevolking. Daarom kan dit boekje aan veel mensen, in alle tijden, troost, hoop en liefde bieden. Het wordt op aanvraag gratis ter beschikking gesteld aan verpleeg- en zorginstellingen, opvanghuizen, gevangenissen, overnachtingslocaties, hospices en inloophuizen. Daarnaast kan ieder die, op welke wijze dan ook, met verdriet te maken heeft, een boekje aanvragen. De boekjes zijn kosteloos te bestellen via de website: www.bijbelvereniging.nl. De illustraties zijn gemaakt door Otto de Bruijne. Bij een bestelling vanaf 25 stuks wordt een donatie op prijs gesteld. De Bijbelvereniging verspreidt gratis Bijbels: meer dan 100.000 stuks per jaar in Nederland.

Nieuwsbrief september 2020 Raad van Kerken

TEN SLOTTE

Wanneer ik dit stukje schrijf is de nazomer volop aanwezig, de scholen zijn weer begonnen en de vakantieperiode is weer voorbij. In de vrije uren probeert iedereen zoveel mogelijk nog wat mee te krijgen van het mooie weer. En het is fijn dat dit, met enige aanpassingen, mogelijk is. De tijd na de vakanties staat bekend als de tijd waarin mensen bij zichzelf relativeren waar ze staan en hoe de afgelopen maanden voor hen waren.

Tijdens mijn vakantie kwam ik de volgende vraag tegen die je letterlijk even stil zet en je vraagt om na te denken:

"Sta even stil, sluit eens je ogen. Kijk eens naar binnen, neem even de tijd. Waar kom je vandaan? Waar ga je heen?"

Een mooie vraag om zelf over na te denken en ik hoop dat deze vraag je een mooi inzicht/antwoord oplevert. Dat het je nieuwe energie mag geven na deze moeilijke maar ook bijzondere maanden waarin wij werden geconfronteerd met het coronavirus om ons heen.

Ik wens u een goede nazomer toe.

Josyanne Luten

HANDIG OM TE WETEN

Pastoraat: vacant

Kerkenraad *Secretaris:* dhr. G. Luten, Heidelbergaan 32, 7921 EB Zuidwolde, 0528-373981,

Contactpersoon ouderlingen: mw. A. Troost, Groot Oeverweg 1, 7707 PX Balkbrug, tel. 0523-649304

Contactpersoon Staphorst: dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ Rouveen, tel. 0522-462403

Kerkrentmeesters *Voorzitter:* mw. D.J. Horstra, Heerenweg 9, 7955 PA IJhorst, 0522-441248

Secretaris mw. J. Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ IJhorst, tel. 0522-441687

Financiële adm. kerk Janny Westerbeek, waarnemend

Bank kerk NL65 ABNA 0914 4054 89 en NL09 INGB 0000 8329 91

Bank De Wekker NL35 INGB 0002 4081 91;

Bank Orgelfonds NL58 ABNA 0914 4091 07

Diaconie

Bank Diaconie RegioBank: NL07RBRB 0916 7530 18

Collectebonnen NL44 RBRB 0787 6737 73 bestellen bij: Jacolien Tjoonk, Cockserve 4, 7957DE de Wijk, 0522-441297

Secretaris G. Luten, adres zie boven

Preekvoorzieners: Dhr. J. van Eerden, Grutto 21, 7951 MD Staphorst, tel. 0522-461951

Organisten van dienst: Fenna van der Weide, tel. 06-49604765 en Peter van de Beld, tel. 0528-271576

Vrouwenvereniging mevrouw J. van der Hammen-van der Meulen, Veldhuisweg 1-55, 7955 PP IJhorst, tel. 0522 – 443283

Cantorij *secretaris:* dhr. A.W. Poortman, Jan Poortmanweg 18, 7957 DA De Wijk, tel. 0522 – 443488

Ledenadministratie Gerrit en Josyanne Luten, zie secretaris Kerkenraad

Taxidiensten Annie Troost-Wagenvoord, tel. 0523 – 649304

Koster tevens *contactpersoon voor De Reesthof:* Marry Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56, 7957 BH De Wijk, tel. 0522 – 440547. E-mail: koster-ijhorst-dewijk@outlook.com

De Reesthof tel. 0522 – 441653

Redactie Nieuwsbrief Gerrit v.d. Meent, Willem Koopsweg 7, 7957 BP de Wijk, 0522 – 442704, nieuwsbrief.ijhorst.dewijk@gmail.com

Redactie De Wekker De volgende Wekker verschijnt in de eerste week van december. Kopij inleveren per e-mail: dewekker@xs4all.nl of per post: Nic. ten Woldeweg 1, 7957 CW de Wijk. Stuur u iets in? Graag met uw tel.nr. of e-mail voor eventuele vragen. Half november sluit de inzendingstermijn. **Geen WEKKER ontvangen?** Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij mw. A. Elpenhof-Nijboer, Dorpsstraat 93, de Wijk, tel. 0522 – 441456, of kijk op de **Website** <http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl>