

# DE WEKKER

Orgaan van de Protestantse Gemeente IJhorst de Wijk. Verschijnt tweemaandelijks  
De Wekker is ook digitaal te vinden op [www.kerk-ijhorst-dewijk.nl](http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl)

---

## KERKDIENTEN

- |          |           |  |
|----------|-----------|--|
| 2 april  | 10.00 uur | ds. B. Metselaar, 5 <sup>e</sup> zondag 40 dagen, collecte project 40 dagentijd              |
| 9 april  | 10.00 uur | ds. H. de Ruiter, 6 <sup>e</sup> zondag 40 dagen, Palmzondag, collecte project 40 dagen tijd |
| 12 april | 19.30 uur | ds. H. de Ruiter, voetwassing  |
| 13 april | 19.30 uur | ds. H. de Ruiter, Witte Donderdag, heilig Avondmaal, collecte voedselbank                    |
| 14 april | 19.30 uur | ds. H. de Ruiter, Goede Vrijdag  |
| 15 april | 22.00 uur | ds. H. de Ruiter, Stille Zaterdag, Paaswake  |
| 16 april | 10.00 uur | ds. H. de Ruiter, Pasen, Paascollecte  |
| 23 april | 10.00 uur | ds. H. de Graaf, collecte kerkmuziek   |
| 30 april | 10.00 uur | ds. H. de Ruiter, collecte voor onderhoud Reesthof   |
| 7 mei    | 10.00 uur | ds. H. de Ruiter, collecte voor de Diaconie  |
| 14 mei   | 10.00 uur | ds. H. de Ruiter, collecte voor het orgelfonds   |
| 21 mei   | 10.00 uur | mw. J. Luten, collecte: muziek in de kerk  |
| 28 mei   | 10.00 uur | ds. H. de Ruiter, Hemelvaartviering, collecte voor onderhoud Reesthof                        |
| 4 juni   | 10.00 uur | ds. H. de Ruiter, <b>Pinksterviering in Berghuizen</b> , collecte pinksterzending            |
| 11 juni  | 10.00 uur | drs. R. Scheurwater, collecte Kerk in Actie / Werelddiaconaat                                |
| 18 juni  | 10.00 uur | ds. H. de Ruiter, Avondmaal, collecte Voedselbank  |

## CANTORIJ

Zondag **12 februari** hadden wij een feestelijke morgendienst. We vierden ons lustrum. Alle leden hadden van tevoren een lijst met favoriete liederen uit ons repertoire van de afgelopen vijf jaren opgesteld en hieruit werd een "top-zes" gezongen. Met psalm lezingen en bijpassende lofzangen was er vooral dankbaarheid aan God en aan onze trouwe leden. De dirigente Alma werd door de voorzitter bedankt voor haar uitstekende leiding gedurende deze vijf jaren.

Dinsdag **14 februari** was de start van het oefenen voor de Witte Donderdag. 's Avonds wordt het avondmaal gevierd en we zingen aangepaste liederen.



Verder is er een groots plan opgepakt. Rond kerst willen we nog graag een keer het kerstoratorium "Appelbloesem in de winter" zingen. Dit houdt in dat we gedurende dit verdere jaar hiervan regelmatig tijdens de reguliere repetities een gedeelte gaan leren.

De repetitie avonden zijn 4 april, 11 april (extra i.v.m. Witte Donderdag), 18 april, 9 mei, 16 mei, 30 mei, 6 juni en 20 juni.

Repetities zijn in de Reesthof 's avonds van 19.30 tot 21.00 uur. Nieuwe leden zijn altijd hartelijk welkom!

Wietske Westerbeek

## **LIED VAN DE MAAND**

### **april: Lied 160a Die rechtens God gelijk**

Huub Oosterhuis schreef dit lied bij de epistellezing uit Filippenzen 2: 8-9. In deze lezing wordt van Christus gezegd dat hij zich vernederd heeft tot de dood en daarom door God verhoogd werd.

In Lied 160a laat Oosterhuis Christus zien als 'Gods beeld en scheppend woord', toont hij zijn menswording ('Hij werd een mens als wij') en zijn vernedering ('gehoorzaam totterdood'). De verhoging van Christus wordt weergegeven door de woorden 'opdat wij met elkaar / God geven alle eer' en belijden 'dat Jezus is de Heer!'

De melodie van dit lied is afkomstig van Barnard Huijbers. Aanvankelijk schreef hij veel melodieën bij de teksten van Oosterhuis, denk bijvoorbeeld ook aan 'De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen' en 'Omdat Hij niet ver wou zijn is de Heer gekomen'. In de jaren zeventig van de vorige eeuw veranderde de theologische overtuiging

van Huijbers, hij geloofde steeds minder in een persoonlijke God. Daardoor ontstond een afstand tussen hem en Oosterhuis. Bij het ontstaan van Lied 160a was kennelijk nog sprake van een goede samenwerking.

### **mei: Lied 177 Daar komt de man uit Anatot**

Worden Oosterhuis en Huijbers nog vaak in een adem genoemd, dat geldt misschien nog meer voor de componist en de dichter van Lied 177. Door de samenwerking tussen Hanna Lam en Wim ter Burg ontstonden tussen 1966 en 1988 vier bundels met bijbelse liederen voor kinderen onder de titel 'Alles wordt nieuw'. Deze liederen voorzagen in groeiende behoefte aan kwalitatief goede kerkliederen voor kinderen. Hanna Lam schreef haar eerste kerkliederen voor haar kinderen. Door haar man, die werkzaam was op een kweekschool, leerde ze Wim ter Burg kennen. Zo ontstond een jarenlange samenwerking. De teksten van Hanna Lam zijn eenvoudig zonder concessies aan de kwaliteit te doen, de aanstekelijke melodieën van Ter Burgh zijn goed toegankelijk, niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Lied 177 is afkomstig uit deel 2 van 'Alles wordt nieuw' en werd geschreven bij Jeremia 19. De derde en vierde regel in de coupletten zijn melodisch én tekstueel steeds aan elkaar gelijk en functioneren zo als een midden refrein.

Bronnen: *Lied 160a: [www.kerkliedwiki.nl](http://www.kerkliedwiki.nl) -> 106a -> 'Die rechtens God gelijk'; [www.ru.nl](http://www.ru.nl) -> Huijbers, B.M.*

*Lied 177: [www.protestant.nu](http://www.protestant.nu) -> tabblad 'encyclopedie' ->burg; [http://kerkliedwiki.nl/Hanna\\_Lam](http://kerkliedwiki.nl/Hanna_Lam);  
[http://kerkliedwiki.nl/Daar\\_komt\\_de\\_man\\_uit\\_Anatot](http://kerkliedwiki.nl/Daar_komt_de_man_uit_Anatot)*

Fennie van der Weide

## **MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM...**

### **Ongemerkt komt ons Jezus langszij...**

Naar Jaap Zijlstra, bij Lucas 24 : 13-35, Lied 646

#### *zondagochtend*

De Heer is onze reisgenoot,  
hij die ons zijn gezelschap bood  
en sprekend over kruis en graf  
geduldig tekst en uitleg gaf.

#### *de bijbel open*

Zo valt een lange weg ons licht,  
de schrift opent een vergezicht  
en brengt verdwaalden dicht bij huis,  
verloren zonen komen thuis.

### *het heilig avondmaal*

De avond daalt, blijf bij ons, Heer!  
Hij zet zich aan de tafel neer  
en breekt het brood en schenkt de wij,  
die gast, het moet de gastheer zijn!

### *van maandag tot en met de sabbat*

Wij keren naar Jeruzalem,  
ons brandend hart verneemt zijn stem.  
Hij deelt met ons het dagelijks brood,  
de Heer is onze reisgenoot.

## **... EN OPGEVIST UIT DE REEST**

### **terugzien op februari en maart**

En vrolijk gezicht bood de cantorij op **12 februari** voorin de kerk. Ter gelegenheid van de viering van het eerste lustrum waren de zangeressen en zangers uitgedost met kleurrijke zelfgemaakte shawls. Een feestelijke dienst was het met zingen uit een top-zes die door de cantorijleden zelf was opgesteld. Na afloop koffie met heerlijke koek van de voorzitter. Ook werd de dirigente, Alma Grooters, in het zonnetje gezet. Onder klokgeluid zongen we elkaar de zegen toe.

Luca en Ezra Jansen stonden in de dienst op **19 februari** in het middelpunt van de belangstelling. Met water uit de Reest werd de doop aan beiden bediend. Ook andere kinderen in de kerk lieten horen dat zij volop met de viering meededen.

Met een kleine groep kerkgangers hebben we, met het ontvangen van het askruisje, op woensdag **1 maart** de veertig dagentijd ingezet. Deze periode loopt door tot de woensdag voor Pasen, wanneer we de voetwassing vieren als derde, naast Doop en Avondmaal, ons door Jezus opgedragen sacrament.

Elke zondagavond in de veertig dagentijd was er gelegenheid om een vesper te bezoeken, afwisselend in de kerkgebouwen van Ruinerwold, Koekange, Berghuizen en IJhorst-De Wijk. Op **2 april** stond ons kerkgebouw aan de Reest open.

De Stuurgroep van het Levenscafé 'Aan de Reest' had voor de eerste bijeenkomst in 2017 zondagmiddag **12 maart** uitgezocht. Dit omdat op 15 maart de verkiezingen gehouden zijn van de leden van de Tweede Kamer van de Staten Generaal. Zodoende kon een onderwerp aan de orde komen dat betrekking had op ons staatsbestel. Levendig is er gediscussieerd over het functioneren van onze parlementaire democratie.

Onze liturgiegroep heeft een goede Taizé-viering verzorgd op zondag **26 maart**. Het bijzondere van deze dag is dat het de zondag is die halverwege

de veertig dagen valt. De veertig dagentijd kenmerkt zich door ingetogenheid. De kerkelijke kleur van deze periode is dan ook paars. Maar zo halverwege staan we als het ware even op om alvast vooruit te kijken en een glimp van Pasen op te vangen. De kleur is dan ook roze en als thema van de dienst had de liturgiegroep voor 'Vreugde!' gekozen.

## en vooruitzien naar april en mei

De tweede volle week van april is de laatste van de veertig dagentijd. Deze week zet in op de negende met de **Palmzondag**. Door de dorpen trekken op deze morgen de palmpaasoptochten. Jammer, dat het tot op heden niet gelukt is om deze optochten na afloop van onze kerkdienst op het kerkplein te laten starten.

De laatste maaltijd van Jezus met zijn volgelingen vond volgens het evangelie van Johannes plaats drie dagen vóór de sabbat, dus op woensdag. In hoofdstuk 14 van zijn evangelie schrijft hij over de voetwassing die Jezus bij deze gelegenheid instelde als voortaan door zijn volgelingen uit te voeren ritueel. De voeten wassen doen oosterlingen zoals wij de handen wassen vóór het eten. Jezus droeg ons op deze handeling als dienstbetoon aan elkaar te verrichten. Vandaar dat wij 'elkaar de handen wassen' tijdens de avondviering van woensdag **12 april**.

In zijn evangelie beschrijft Johannes niet de instelling van het heilig Avondmaal. De andere evangelisten doen dit wel, maar volgens de tijdsrekening die zij aanhouden, gebeurde dit twee dagen vóór de sabbat. Daarom herdenken wij de instelling van dit sacrament op de avond van de Witte Donderdag, **13 april**. De cantorij zingt met ons mee.

Op **14 april**, de Goede Vrijdag, herdenken we de kruisdood van Jezus. De eeuwen door heeft de kerk -hoe tegendraad het ook klinkt, het gaat hier over een gruwelijke marteldood- deze gebeurtenis beschouwd als een moment van verzoening. De veertig dagentijd was er speciaal om verzoening met onze medemensen te zoeken. Deze vrijdag is er om met onszelf en met God verzoend te worden. Daarvoor schrijven we alles wat ons nog dwarszit op een briefje, dat tijdens de viering verbrand wordt. Zo worden 'de zonden' weggedaan.

De weg die Jezus ging blijven we in deze Stille Week volgen. Na zijn begrafenis waren zijn vrienden diep verslagen. Enkele vrouwen bleven waken bij zijn graf. Dat is dan ook de teneur van onze bijeenkomst op de avond van de Stille Zaterdag, **15 april**: we houden een Paaswake. In stilte komen we en in stilte gaan we weer naar huis.

De verrassing komt op de Paasmorgen: Jezus' graf blijkt leeg te zijn en de vrouwen verkondigen ons dat -ongelooflijk!- Jezus heet opgestaan te zijn. En dat vieren in de morgendienst van **16 april**, de eerste Paasdag. Jezus' opstanding is één grote opwekking aan ons tot onze eigen opstanding. Blijf niet bij de pakken neer zitten maar sta op en vier het leven!

Vieren doen we ook op **27 april**, koningsdag, en op **5 mei** de bevrijdingsdag. Voorafgaand aan het bevrijdingsfeest staan we op de avond van **4 mei** stil bij het leven dat afgenomen is van velen die, op welke manier dan ook, gevochten hebben voor de waarden die we samen zo hoog houden.

**25 mei** is de hemelvaartsdag. Op **28 mei** sluiten we de meimaand af met de viering van Jezus' hemelvaart.

ds. Henk de Ruiter

## **PINKSTERVIERING**

Op initiatief van de predikanten in de regio vieren we het Pinksterfeest dit jaar gezamenlijk in het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk Ruinerwold - Koekange, Berghuizen 20. Daarmee vervalt de dienst in ons eigen kerkgebouw aan de Kerkweg in IJhorst.

De kerkgangers uit IJhorst en De Wijk verzamelen zich om 9.30 uur op het plein vóór de kerk aan de Kerkweg 10 en reizen vervolgens samen af naar Berghuizen. Over het vervoer wordt u te zijner tijd geïnformeerd via de Nieuwsbrief.

namens de kerkenraad,

ds. Henk de Ruiter

## **BLOEMENGROET**

Als teken van meelevens en bemoediging werden de bloemen uit de kerkdiensten bezorgd bij:

- 29 jan. dhr. K Hester en mw. A. de Gorter - van Schot
- 5 febr. dhr. G. Gruppen en mw. E. Botter - Gortemaker
- 12 febr. H.H. Grooteboer en mw. J. Bennink - Warnders
- 19 febr. fam. Jansen en mw. H. Hoogeveen - Dekker
- 26 febr. mw. H. Eissen - Woltinge en mw. M. Germs - Bos
- 5 maart mw. A. Wemmenhove - van Schot dhr. A. W. Smidt en mw. A. Elpenhof - Nijboer
- 12 maart fam. A. van de Belt en mw. J. Wildeboer
- 19 maart mw. A. Westerhuis-Brouwer en mw. L.J. de Groot-Bosschers.
- 26 maart fam. van Schot en fam. Weideman.

## **NIEUW INGEKOMENEN**

In de kring van onze kerkelijke gemeente heten we welkom:

dhr. en mw. D. van Dijken en Z. van Dijken-Richterink, Heerenweg 8, IJhorst;

dhr. en mw. J. Scheper en G.H. Scheper-Stellink, Wiltenweg 23, De Wijk, mw. H.J. Poolman, Dorpsstraat 69, De Wijk;

dhr. J. Zanting, Stapelerweg 22, De Wijk;  
dhr. en mw. K. Compagner en H. Kwakkel-Compagner, Burgemeester Van  
Wijnngaardenstraat 42, IJhorst;  
dhr. en mw. J. Douwes en A. Douwes-Rinkema, Veldhuisweg 4.5, IJhorst;  
dhr. M.W. Ankersmid, De Vos van Steenwijkstraat 26, De Wijk.

## **HOUDT CONTACT MET DE KERK**

Vaak wordt er van uitgegaan dat de kerkenraad van alles wel op de hoogte is. Bijvoorbeeld als iemand gaat verhuizen of ziek is of bij verdriet of verlies. Helaas weten wij ook niet alles, daarom stellen wij het erg op prijs als u ons op de hoogte houdt bij:

- verhuizen: geeft het door aan de ledenadministratie.
- trouwen: onze predikant stelt een bericht erg op prijs.
- geboorte: stuur een geboortekaartje naar de scriba of naar de predikant
- verdriet of verlies: ook dan leeft de kerk met u mee.
- ziekenhuisopname: wanneer u bezoek van de predikant of ouderling wilt ontvangen, dan kunt u dit zelf doorgeven. Het ziekenhuis doet dit niet.

U kunt contact opnemen met de scriba (tevens ledenadministrateur) Gerrit Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde 0528-373981.  
En natuurlijk ook met de predikant ds. H. de Ruiten, Kerkweg 8 7955 AA IJhorst tel. 0522-441997. Dezen zorgen er tevens voor dat het vermeld wordt op de Nieuwsbrief of in De Wekker.

## **VROUWENVERENIGING IJHORST - DE WIJK**

### **Bijeenkomst 6 februari 2017**

Marianne heet ons allen welkom. We beginnen het huishoudelijk gedeelte met een ogenblik stilte in verband met het overlijden van ons lid Jeltje de Vries-Jelsma. Ze was lid vanaf 1994. Jeltje is 93 jaar geworden. We wensen de familie veel sterkte.

Onze gastspreker vanavond is Stinet Luth uit Norg, "Poppendokter Poppenstijn". Ze weet veel te vertellen over de geschiedenis en de materialen waar poppen van gemaakt zijn in de afgelopen eeuw. Aan de hand van dia's laat ze ons zien hoe ze soms totaal vernielde poppenhoofdjes weer kan repareren. Heel knap, van twintig kleine stukjes maakt ze weer één heel mooi gezichtje! Ook heeft ze een aantal poppen van bekende merken meegenomen. Ze heeft een zaak in Norg waar ze (gerepareerde) poppen verkoopt, maar ook ander speelgoed. Ook is in haar zaak heel veel moois te zien, zoals poppenkleertjes.



Een aantal dames geven haar aan het eind van de avond een pop mee voor reparatie. Wanneer Stinet weer eens in onze buurt komt kan men bij haar de gerepareerde pop weer afhalen, of anders in Norg.

### **1 maart - doemiddag**

De groep is niet zo groot want er waren helaas een aantal afmeldingen voor vanmiddag. Met 13 dames hebben we een mooie vlinder gemaakt van





stevig, gekleurd karton. De vlinder is beplakt met een lijfje van chocola en de vleugels zijn versierd met fairtrade theezakjes. Verder is het geheel versierd met glittersteentjes en voelsprietten, ieder maakt er iets moois van naar eigen smaak. Mooi verpakt in cellofaan werd het een prachtig cadeautje. Iedereen was heel enthousiast aan het werk en we hadden een gezellige middag.



### **Bijeenkomst 13 maart 2017.**

Met 18 dames konden we genieten van de prachtige verhalen van Marrie Figeland en Minke Harkema uit Staphorst. Ze gaan meestal met nog zes andere dames naar alle festiviteiten van het Koninklijk Huis. Hoogtepunten, maar ook dieptepunten, zoals sterfgevallen van de koninklijke familie. Voor dag en

dauw gaan ze met de trein of per auto naar de plaats waar de festiviteiten zijn, om maar een mooi plekje vooraan te krijgen.

In klederdracht en versierd met oranje capes, sjaals en tassen, trekken ze overal veel bekijks. Bij de media zijn ze al helemaal bekend en hebben dan ook vaak een streepje voor.

Aan de hand van dia's kregen we een goed beeld van hun belevenissen. De dames hebben al vele koninklijke handen kunnen schudden. Mooie verhalen!



### **Programma seizoen 2016-2017**

**3 april** Pasen met paasmaaltijd om **18.00 uur**

**20 april** Ledendag in de Voorhof te Westerbork

**24 april** Eric Weiland, Zuidwolde, "Asperge Kwekerij Weiland"

Nieuwe leden zijn van harte welkom! Komt u gerust eens vrijblijvend een avond bijwonen in de Reesthof.

Alle avonden beginnen we om 19.30 uur, tenzij anders vermeld.

Voor informatie kunt u bellen met secr. Jen Schoemaker: 0522-441737

secr. Jen Schoemaker

# IK GEEF DE PEN DOOR AAN ....

## Van de redactie

Er is op deze plaats even geen pen doorgegeven. Daarom maken we van de gelegenheid gebruik u iets te vertellen uit de redactiecommissie.

De redactie bestaat op dit moment uit zes personen: Jan Compagner, Annie Elpenhof, Gerrit Luten, Mia Moes, Henk de Ruiters en Wietske Westerbeek.

De Wekker komt elke 1<sup>e</sup> maandag van een even maand uit. De redactie komt drie weken daaraan vooraf op vrijdagmiddag bij elkaar in de Reesthof. Intussen heeft Mia alle kopij verzameld en er een concept Wekker van gemaakt. Dat concept nemen we met elkaar door: klopt het wat er in staat of mist er nog een belangrijk onderwerp, kunnen we alle ingezonden berichten kwijt? Met elkaar schaven we de taal en stijl hier en daar wat bij, zodat een tekst geheel in de tegenwoordige dan wel verleden tijd wordt weergegeven. Eventuele taalfouten worden gecorrigeerd. We proberen zo min mogelijk te wijzigen aan ontvangen teksten.

Vaste rubrieken hebben een vaste plaats. We zijn echter door onze keuze van het formaat door de drukker gebonden aan een door vier deelbaar aantal pagina's. Dat maakt dat soms teksten iets ingekort moeten worden, gewoon omdat alles er anders niet in past. Of, zoals in deze Wekker, er teksten worden ontvangen die wel erg kort zijn en waar veel foto's bijgeleverd worden, dan vullen we de tekst iets aan om een pagina "een beter aanzien" te geven. Foto's meesturen bij uw kopij is heel prettig. Die kunnen we vergroten/verkleinen en daarmee lege ruimtes vullen. Halve lege pagina's, dat is iets wat we niet willen.

Is de kopij dan "gezet" en gecorrigeerd en hebben we bij de financiële verslaggevers (Jan Jansen en Jacolien Tjoonk) aanvullingen opgevraagd, dan gaat de concept-druk versie nogmaals per mail langs alle redactieleden. Degene die teksten hebben aangeleverd ontvangen dit concept in cc per mail. Zij hebben één week de tijd om hun opmerkingen door te geven en dan wordt het eindconcept digitaal verstuurd naar de drukkerij van Reestmond. Vervolgens heeft de drukker een week nodig om er drukwerk van te maken en af te leveren bij Annie.

Wietske en Annie zorgen dan weer dat een tiental vrijwilligers in IJhorst en De Wijk het juiste aantal Wekkers krijgen om bij u in de brievenbus te brengen. Ook als u een "nee – nee" sticker heeft wordt de Wekker toch bezorgd, zodat elke inwoner in en rond IJhorst – De Wijk De Wekker ontvangt. Daarnaast is er nog een postverzending voor abonnementen. Woont u buiten ons verspreidingsgebied, dan kunt u een abonnement aanvragen bij de redactie. De drukker verstuurt, maar de redactie houdt de adreslijst bij en levert die aan bij de drukker.

We hopen dat u allen met plezier de Wekker leest.

Namens de redactie van De Wekker,

Mia Moes

# DIAKONIE

## 8 april a.s. Inzamelingsactie voor de Voedselbank

### “Oog voor voedsel, hart voor mensen“

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Helaas ook in de gemeente De Wolden. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om hun klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.

Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.

Zaterdag **8 april** organiseert Diaconaal Verband De Wolden een inzamelingsactie bij alle supermarkten in de gemeente De Wolden. Wij gaan producten verzamelen voor de Voedselbank die zij goed kunnen gebruiken voor het maken van de voedselpakketten. Het ontbreekt hun vaak aan houdbare levensmiddelen zoals vlees en groente in blik, soep, maar ook shampoo en tandpasta. Wij gaan vooral deze producten voor hun verzamelen. Zaterdag 8 april staan er vrijwilligers in de winkel om u te helpen bij het kopen van de juiste artikelen. Na deze afgerekend te hebben, kunt u ze bij hen inleveren voor de voedselpakketten.

Wij zijn voor deze dag nog op zoek naar vrijwilligers die een uurtje willen helpen bij supermarkt Coöp in De Wijk met deze waardevolle actie voor de Voedselbank. U kunt zich opgeven bij (de plaatselijke coördinator) van het Diaconaal Verband: Marry van den Berg-Timmerman, tel.:0522-443224.

Diaconaal Verband De Wolden is een samenwerking van de diaconieën van alle kerken in De Wolden.



## Van het vakantiebureau

Het vakantiebureau.nl organiseert diverse vakanties voor verschillende doelgroepen uit onze samenleving. Voor mensen die zorg nodig hebben en hun mantelzorgers zijn er diverse vakantie weken georganiseerd om even op adem te komen. We denken bijvoorbeeld aan mensen met dementie of (lichamelijke-) beperkingen, kortom degene niet het (meer) lukt zelfstandig op vakantie te gaan. Tijdens deze vakantieweken wordt u begeleid door vrijwilligers. Er worden in deze weken diverse programma's aangeboden,

o.a. ochtendgymnastiek, muzikale voorstellingen, excursies naar bezienswaardigheden, winkelen of er wordt de gelegenheid geboden juist rustig een boek te lezen.

Er is ruime keus uit accommodaties, 24-uurs begeleiding en zorg (indien nodig). Ook kunt u rekenen op volop aandacht en tijd van bevlogen en enthousiaste vrijwilligers.

Verder organiseert het vakantiebureau ook vakanties voor eenoudergezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar. Voor deze doelgroep zijn er een drietal locaties waar men mee kan doen aan verschillende activiteiten. De begeleiders zorgen voor een week vol plezier en ontspanning, zodat ouder en kind weer heerlijk kunnen genieten.

Voor inlichtingen over bovenstaande vakanties kunt u contact opnemen met: Hetvakantiebureau.nl, Postbus 6, 6740 AA Lunteren. Tel 0318 – 48 66 10, info@het vakantiebureau.nl of www.ycampseenoudervakanties.nl of via de diaconie,

Gerrit Luten, tel. 0528-373981

## **COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

### **WAT ER ZOAL GAANDE IS**

In de vorige Wekker was al even gesproken over de actie Kerkbalans 2017. Wij ontwerpen al enkele jaren onze eigen folder en ook dit jaar hebben wij weer ons best gedaan. Dat heeft geresulteerd in een mooie persoonlijke folder waarin wij wat foto's hebben geplaatst van activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. En dit alles met het landelijk thema "mijn kerk verbindt". Nu is dat voor IJhorst en De Wijk wel een aansprekend motto want de Reest verbindt al eeuwen beide dorpen en ook onze kerk. Voor het persoonlijk rondbrengen en ophalen van de enveloppen gingen ongeveer 60 vrijwilligers op pad. Op 7 februari kwam iedereen naar De Reesthof om de enveloppen weer in te leveren. De koffie stond klaar en het was zeer gezellig. Ondertussen was het voor de Kerkrentmeesters weer spannend wat de actie zou opbrengen. Aan het eind van de avond stond de teller op bijna € 74.000,-. Dit was wel wat lager dan wij hadden begroot. In het overzicht van Kerkbalans kunt u lezen hoe eind februari de tussenstand is.

### **Kosterszaken**

Met ingang van 1 januari zijn wij gestart met een andere invulling van het kosterschap. Wij draaien nu ruim twee maanden met een aantal vrijwillige kosters met daarnaast een coördinerend koster. Het was even spannend hoe dit zou gaan, maar het loopt op dit moment heel goed. Daarnaast hebben wij een aantal nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen die ons helpen bij concerten en met koffieschenken en wat er verder moet gebeuren.

## Klokluiden

Eén van de taken van de koster is het klokluiden. Wij krijgen weleens de vraag hoe dat toch zit met dat “klokke luden”.

Het klokluiden gebeurt één uur voor aanvang en bij het begin de dienst. Het klokluiden op zondag om 9:00 uur is een oproep dat men zich gereed moet maken om naar de kerk te gaan. Voor zover van toepassing: “warkgoed uut en het zundagse pak an”.

Als iemand komt te overlijden kan de familie aangeven of de kerkklok geluid moet worden, met andere woorden als iemand “verluid” moet worden. Het verluiden gebeurt meestal op de dag van overlijden, behalve als de persoon is overleden na 12:00 uur 's middags, dan gebeurt het de volgende dag. Het tijdstip van verluiden is op verzoek van familie. Zijn er op de zelfde dag twee personen die verluid moeten worden dan zit daar 1 uur tussen.

Bij het verluiden is volgens oud gebruik verschil of het een man, vrouw of kind is die verluid moet worden. Bij een man gaan er 3 x 2 slagen vooraf, bij een vrouw 2 x 2 slagen en bij een kind 1 x 2 slagen. Na het aantal slagen vooraf wordt een kwartier lang de klok geluid.

Bij een begrafenis wordt de klok geluid zodra men zich vanuit de kerk naar de begraafplaats begeeft en tot men bij het graf is. Na de plechtigheid bij het graf en men zich weer begeeft richting De Reesthof wordt de klok weer geluid. Is na de dienst in de kerk de begrafenisplechtigheid op de begraafplaats in de Wijk dan wordt de klok geluid vanaf het vertrek uit de kerk tot men aanwezig is op de begraafplaats van de Wijk. Is daar de plechtigheid afgelopen dan wordt er weer geluid als men de begraafplaats verlaat en men terug is bij De Reesthof. De kloklouder kan net vanaf de klokkenstoel zien of men op de begraafplaats in de Wijk is en ook wanneer ze daar weer vertrekken.

Bij een crematie luid de klok zodra men de kerk verlaat of vertrekt vanaf het huis van de overledene, tot de stoet het dorp verlaat.

De klok is geen eigendom van de kerkelijke gemeente maar van de Gemeente Staphorst. Vorig jaar is de klokkenstoel weer opnieuw in de houtolie gezet en hij ziet er dan ook weer prachtig uit.

Namens het college van Kerkrentmeesters

Janny Westerbeek

## OVERZICHT KERKBALANS tot en met februari 2017

	Toezeggingen	ontvangsten	nog te ontvangen
Er is toegezegd	€ 75.160	€ 28.255	€ 46.905
Sympathisanten en Staphorst	€ 910	€ 135	€ 775
Totaal toegezegd	<u>€ 76.070</u>	<u>€ 28.390</u>	<u>€ 47.680</u>

Jan Jansen

## GIFTEN

**Voor de Diaconie:** € 5,00 via dhr. G. Luten; € 5,00 via de bank voor "Muziek in de kerk"; € 15,00 via mw. M. v.d. Berg

## OPBRENGST COLLECTEN

<b>Voor de Diaconie:</b>	8 januari	Muziek in de kerk	€ 113,22
	15 januari	Oecumene	€ 65,63
	22 januari	Catechese en Educatie	€ 110,59
	5 februari	Werelddiaconaat	€ 95,05
	12 februari	het Lilianefonds	€ 106,00
	19 februari	Stichting Heifer "help een boer"	€ 119,20
		door de diaconie aangevuld tot € 250,00	
	5 maart	40 dagentijd collecte	€ 94,90
	12 maart	40 dagentijd collecte Guatemala	€ 100,77

**Voor onderhoud De Reesthof:** 29 januari € 78,60; 26 februari € 63,25.

<b>Voor de kerk:</b>	8 januari € 96,07;	15 januari € 82,65;
	22 januari € 129,76;	29 januari € 49,00;
	5 februari € 82,71;	12 februari € 89,00;
	19 februari € 109,69;	26 februari € 58,75;
	5 maart € 77,20.	

## OM NIET TE VERGETEN...

**... de naam van Aaltje Kloeze - Schoemaker**

**27 juni 1934 - 10 maart 2017**

Het was geheel onverwacht dat ze overleed: Aaltje Kloeze. Een energieke, levenslustige vrouw was ze. Al wel 'op leeftijd', maar te jong nog om te gaan. Dat maakt het onverwachte extra pijnlijk.

Afkomstig was Aaltje Schoemaker uit Koekange. Haar man Freek Kloeze vond zij in De Wijk. Samen hebben zij nog in de buurt van het tolhuisje aan het kanaal naar Meppel gewoond. Het was in de jaren van de woningnood na de oorlog. Op een gegeven moment kregen zij bericht dat er een huis voor hen beschikbaar kwam in de nieuwbouw van De Wijk. Maar Aaltje kwam van de boerderij en zag zich al 'opgesloten zitten' in zo'n rijtjeswoning! Zij hebben er geen spijt van gekregen dat zij hun kans hebben laten lopen. Want niet zoveel later kwam het boerderijtje achteraan de Postweg vrij. Dat gekocht en daar vele gelukkige jaren gewoond. In de agrarische sector vonden beiden hun bestaan. Freek was werkzaam in de melkkeuring en Aaltje thuis op wat zij de hobbyboerderij noemden: koeien, varkens en kippen. Later, vooral na de pensionering van Freek, kwamen

andere bezigheden in beeld. Behulpzaam zijn in de plaatselijke bibliotheek, de kaartclub en niet te vergeten de hechte zwemclub.

Een bezige bij als Aaltje was, werkte ze graag in de groentetuin. En ze kweekte zelf bloemen aan de Postweg. Vandaar dat het in eerste instantie moeilijk was om naar de Nicolaas Oostinghweg te verhuizen. Daar zou er geen ruimte meer zijn voor al haar bezigheden. Gelukkig heeft ze het toch enorm naar haar zin gehad in het nieuwe buurtje.

Twee kinderen kregen Aaltje en Freek. Beiden zijn in de directe omgeving gaan wonen en met de kleinkinderen vormen zij een hechte familie. Nu Freek alleen is, kijkt hij terug op een gelukkig huwelijk van ruim zestig jaar. Het verdriet om het afscheid is er niet minder om, maar de goede herinneringen bieden troost.

Op 10 maart overleed Aaltje aan een ernstige hersenbloeding. Ze is nog opgenomen geweest in het ziekenhuis in Zwolle maar alle hulp mocht niet meer baten. Op vrijdag 17 maart is haar lichaam in Meppel gecremeerd. De uitvaartdienst werd geleid door ds. Kloosterziel. De viering was ingevuld rond het lied 'Neem, Heer, mijn beide handen en leid uw kind'. Het sloot het leven af van een werkzame vrouw.

ds. Henk de Ruiter

### **... de naam van Wopkje Gerritsen - van der Meer**

**19 mei 1925 - 10 maart 2017**

Geboren op een boerderij in Deinum, ten westen van Leeuwarden, wist Wob al vroeg dat ze niet op de boerderij en het platteland wilde blijven. Ze kon heel goed leren, tegenwoordig zouden we zeggen: ze is hoogbegaafd. Ze ging naar de H.B.S. en haar drang om de wijde wereld in te gaan, bleef. Haar ouders waren inmiddels verhuisd naar Kootstertille. In de oorlog waren er verschillende onderduikers op de boerderij, een ervan was wel erg leuk, Kees Gerritsen.

Aan het eind van de oorlog trouwden ze en gingen in de omgeving van den Haag wonen. Ze kregen drie dochters en twee zonen.

Ze reisden samen de hele wereld over. Na een werkzaam leven zochten ze 30 jaar geleden de rust en die vonden ze aan de Callenfelsweg in IJhorst. Kees overleed enkele jaren later en liet haar onder andere een nieuwe, lichtblauwe Toyota na.

Wob genoot van de rust en het uitzicht in IJhorst.

Ze bleef helder van geest, las veel en reed tot het laatst in haar inmiddels oude, blauwe auto.

De laatste paar jaar werd het huis en de tuin haar te veel. Ze besloot om het te verkopen en naar een appartement te gaan in Buitenpost. Eind maart zou ze uit IJhorst vertrekken. Een paar weken ervoor is ze op 91 jarige leeftijd overleden. We hebben vrijdag 17 maart afscheid van haar

genomen in het crematorium van Goutum. Op haar uitdrukkelijke wens zal de as verstrooid worden over haar geboortegrond.

Jan Compagner

### **... de naam van Geu Schoonvelde,**

**7 april 1956 – 12 maart 2017**

Afscheid nemen geeft veel verdriet.

Op de rouwkaart geef ik aan dat Geu zijn leven is overgegaan in dierbare herinneringen. Ik neem afscheid van de gestalte van Geu maar niet van wie hij was.

Geu is geboren in Koekange, zoon van Geuchien Schoonvelde en Katie Lommers (in liefde volle herinnering) en broer van Koop en Jan.

Geu heeft altijd een goede gezondheid gehad. Hij was geen bekende bij de huisarts. Toch was het nu nodig om naar de huisarts te gaan. Uiteindelijk kwam hij in februari in het ziekenhuis terecht. Het herstel bleef uit en wat verlangde hij naar huis, naar zijn eigen vertrouwde omgeving. Geu was zeer ernstig ziek en dat voelde hij ook. Hij zei tegen mij: nu zijn wij aan de beurt. Hij was niet openlijk kwaad dat hem dit overkwam maar wel heel verdrietig.

Het is een verdrietig gevoel dat hij zo kort na zijn pensionering afscheid van het leven moest nemen. Wij hadden het samen zo anders voorgesteld. Ik ben blij dat wij niet gewacht hebben om samen leuke dingen te ondernemen.

Hij hield zo van wandelen en fietsen in de omgeving van het dorp maar ook daarbuiten.

De natuur was zijn grote passie en vooral vogels hadden zeer zijn belangstelling.

Op zondagmorgen 12 maart is mijn lieve unieke man overleden.

*"De mooie herinneringen blijven"*

Lammy Stellink

Uit ons midden werden weggenomen:

- 24 jan. **Hendrikus Paarhuis**, 74 jaar
- 27 jan. **Eite Stokker**, 69 jaar
- 28 jan. **Jenny Biemold – Haar**, 86 jaar
- 31 jan. **Hillie de Jonge – Venema**, 92 jaar
- 31 jan. **Koop Scheper**, 83 jaar
- 3 febr. **Jeltje de Vries – Jelsma** 93 jaar
- 16 febr. **Engbert Ems** 93 jaar
- 21 febr. **Geertje Stille – Strijker**, 60 jaar
- 7 maart **Marten Eissen**, 90 jaar
- 20 maart **Jannes van Lunzen**, 86 jaar



Wij wensen alle nabestaanden veel steun en sterkte toe bij de verwerking van het verlies.

## INGEKOMEN BERICHTEN

### Staphorst staat stil bij 500 jaar Reformatie

In Staphorst is het De Reformatie die ons allen bindt. Dat is onze gezamenlijke achtergrond, bij alle verschillende traditiestromen die daar weer uit voortgekomen zijn. We willen in Staphorst gezamenlijk stilstaan bij 500 jaar Reformatie.

In mei organiseren de gezamenlijke kerken vier avonden, waarop acht predikanten in hun eigen kerkgebouw vertellen wat zij doen met de boodschap van Luther en Calvijn. Elke avond begint in de ene kerk en gaat verder in de volgende kerk. Een soort kerkentocht dus, waarbij bijna alle kerken meedoen. Het plan is om de lezingen te bundelen in een boekje dat in oktober ter gelegenheid van Hervormingsdag uitkomt.

Dinsdagen	Start in Kerk 1	Verder in Kerk 2
<b>9 mei</b>	NHK-Rouveen ds. W. van Vreeswijk, ds. H. Born	De Levensbron (GKv-Rouveen) ds. R. de Graaf
<b>16 mei</b>	De Bron (GK) te Staphorst ds. P.M. van der Meulen	De Leerkamer – Hersteld Hervormd Staphorst ds. H. Zweistra (emeritus, Urk)
<b>23 mei</b>	HHK-Rouveen ds. D.J. Diepenbroek	De Rank (PKN-Staphorst) ds. J.G. Zomer
<b>30 mei</b>	PKN IJhorst ds. H. de Ruiter	GKv-Staphorst (in De Bron) ds. P. van den Berg

De werkgroep, Koob Logtenberg | Greetje Janssen | Ben Harink | Kim van Dijk | ds. Pieter van den Berg

### Vluchtelingenwerk de Wolden zoekt vrijwilligers

Vluchtelingen die te horen krijgen dat ze in Nederland mogen blijven, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk in het doolhof dat Nederland heet. Vrijwilligers van Vluchtelingen Werk bieden hen daarom begeleiding. Ook in onze gemeente De Wolden treffen we deze nieuwkomers steeds meer aan en is dus veel begeleiding nodig. Aan de hand van een checklist worden alle basiszaken samen met de cliënt geregeld. In het begin zal de focus vooral liggen op praktische zaken waarbij je samen met de cliënt de financiën,

post en administratie regelt. Als de praktische zaken eenmaal op de rit zijn dan wordt er meer aandacht geschonken aan het sociale deel. Er wordt gekeken waar de interesses en talenten liggen van de cliënt en op welke manier die ingezet kunnen worden. De vrijwilliger of zoals die dan wordt genoemd: de maatschappelijk begeleider, werkt onder leiding en begeleiding van een beroepskracht en samen met andere vrijwilligers. Wekelijks wordt ongeveer twee tot vier uren begeleiding gegeven. Hiervoor zoekt Vluchtelingen Werk ook via het Diaconaal Verband De Wolden mensen die stevig in hun schoenen staan; tijd en energie over hebben om vluchtelingen te helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan; praktische kennis van de Nederlandse samenleving hebben; goede sociale vaardigheden en interesse/respect voor andere culturen hebben. Vluchtelingen Werk biedt samenwerking met andere vrijwilligers, eventueel interne (basis)opleidingen en trainingen, reiskostenvergoeding en professionele ondersteuning vanuit de organisatie. Wilt u meer weten, vraag dat dan gerust bij één van de onderstaande vrijwilligers: Brenda Courtz 0528-370744; Mart Krook 0528-372673; Bé Bols 0528-372817. Of bij Vluchtelingen Werk via de mail van: Keshia Hoogland, Junior teamleider de Wolden, [khoogland@vluchtelingenwerk.nl](mailto:khoogland@vluchtelingenwerk.nl)

## TENSLOTTE

### Derde editie van het Levenscafé 'Aan de Reest'

tweede jaargang nummer 1

### **'Vertrouwen' is essentieel voor het functioneren van onze democratie**

Het was een levendig gesprek en een pittig debat dat gevoerd werd op de namiddag van 12 maart in het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente aan de Kerkweg in IJhorst.

Aanleiding was de inleiding over het ontstaan en functioneren van onze parlementaire democratie die de oud-burgemeester van het Zeeuwse Goes, de heer Dick van der Zaag verzorgde. Hij werd met instemming bijgevallen maar ook van repliek gediend door Jordy Tuin uit De Wijk. Jordy is lid van de Provinciale Staten van Drenthe.

Beide heren zijn politici, maar waren gevraagd geen expliciete partijstandpunten te verkondigen. Dat was soms lastig, omdat het Levenscafé 'Aan de Reest', waar we het over hebben, gehouden werd drie dagen vóór 15 maart, de dag waarop stemgerechtigden hun keuze maakten voor de leden van de Tweede Kamer van de Staten Generaal. De bedoeling was dat zij, hoewel dat natuurlijk nooit helemaal mogelijk is, de cafébezoekers objectief nader kennis zouden laten maken met de Nederlandse staatsinrichting. Ook kritiek op het bestaande stelsel werd

gegeven en punten ter verbetering aangedragen. Hoewel over dat laatste de deskundigen het niet echt helemaal eens waren. Zo bleken zij verschillend te denken over het alternatief om de burgemeester, de commissaris van de koning en de leden van de Eerste Kamer van de Staten Generaal rechtstreeks door burgers te laten kiezen. Of om de verkiezingen te doen plaatsvinden via een kiesstelsel waardoor de verschillende landelijke regio's beter in de Kamers vertegenwoordigd zijn. De gesprekleider, Ronald Brouwer, wist de cafégangsters al snel in de discussie te betrekken. Een belangrijk thema bleek onder hen 'het vertrouwen' te zijn. 'Politici moeten het eens nalaten om van tevoren grote beloftes te doen die zij, als zij gekozen zijn, toch niet nakomen'. Volgens Van der Zaag zouden anderzijds politici erop moeten kunnen vertrouwen dat de kiezers niet allen hun stem uitbrengen (en niet thuisblijven) maar dat zij dat ook weloverwogen doen en niet maar met de hardste roepers meedraaien.

## **Column**

In zijn column ging de burgemeester van de Gemeente De Wolden, de heer Roger de Groot, ook in op de waarde van ons staatsbestel. Het is het fundament van ons in vrijheid samenleven, een samenleving waaraan iedere deelnemer op eigen wijze een bijdrage levert. Daarmee was de brug geslagen naar het derde en laatste onderwerp in het café van 12 maart, namelijk de vraag: 'Wat kun jij doen voor jouw dorp?'. Ronald Brouwer leidde deze vraag in met de opmerking dat voor veel dorpsbewoners het de gewoonste zaak van de wereld is dat zij zich aansluiten bij een sportvereniging en gebruik maken van de buurtbus. 'Maar vragen zij zich op gezette tijden wel af dat zijzelf ook hun steentje zouden moeten bijdragen?' De cafégangsters waren er snel over eens dat niemand verplicht kan worden om vrijwilligerswerk te doen. Dat blijft altijd een eigen afweging en niemand hoeft aan wie dan ook verantwoording af te leggen voor de gemaakte persoonlijke keus. Onopgemerkt door anderen gebeurt er al zoveel vrijwilligerswerk, denk bijvoorbeeld aan de mantelzorg.

## **Muzikaal onthaal**

Tussen de bedrijven door zorgde een klarinetensemble van de Koninklijke Muziekvereniging 'Apollo' voor de juiste stemming die helemaal paste bij de sfeer in het 'Café aan de Reest'. Deze musici, de gast-deskundigen, de burgemeester en de gesprekleider werden door de voorzitter van de Stuurgroep met een bloemetje bedankt en de leden van de Stuurgroep en andere vrijwilligers met een hartelijk 'wel thuis!'

De Stuurgroep.

# HANDIG OM TE WETEN

- Pastorie** ds. H. de Ruiter, Kerkweg 8, 7955 AA IJhorst, tel. 441997
- Kerkenraad** *Scribaat:* dhr. G. Luten, Heidelaan 32 7921 EB Zuidwolde Dr., tel. 0528-373981  
*Contactpersoon ouderling:* dhr. J. Compagner, v. Wijngaardenstraat 36a, 7955 AT IJhorst, tel. 0522-465859
- Kerkrentmeesters** *Voorzitter:* dhr. M. Wolf, Schottershuizen 9, 7921 TJ Zuidwolde, tel. 06-15461653  
*Secretaris* mw. J. Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ IJhorst, tel. 0522-441687
- Administratie kerk** dhr. J. Jansen, Esweg 90, 7963 CK Ruinen, tel. 442790  
*Bank kerk:* NL65ABNA.091.44.05.489; *Giro:* NL09INGB.0000832991  
*Bank De Wekker* NL18ABNA.091.44.08.372; *Giro:* NL35INGB.0002408191  
*Bank Orgelfonds:* NL58ABNA.091.44.09.107
- Diaconie**  
*Bank Diaconie* NL82ABNA.091.44.18.181  
*Voor collectebonnen* NL83ABNA.091.44.14.089  
*Secretaris* mw. G.M. Dompeling, Jan Poortmanweg 7, 7957 DB de Wijk, tel. 442095
- Secretariaten:** *Vrouwenvereniging:* mw. J. Schoemaker-Steenbergen, Julianaweg 19, 7957 BK de Wijk, tel. 441737.  
*Cantorij:* Sytske de Ruiter, Kerkweg 8, 7955 AA IJhorst, tel. 441997  
*Ledenadministratie:* Gerrit en Josyanne Luten, Heidelaan 32 7921 EB Zuidwolde Dr., tel. 0528-373981
- Contactpersoon Staphorst** vacant
- Taxidiensten** Annie Troost-Wagenvoord, tel. 0523-649304
- Koster** tevens *contactpersoon voor De Reesthof:* Marry Germs, Prof. Blinkweg 18 7957 BC De Wijk, tel. 440547. E-mail: koster-ijhorst-dewijk@outlook.com
- De Reesthof** tel. 441653
- Website** <http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl/>
- Redactie Nieuwsbrief**  
Gerrit v.d. Meent, Willem Koopsweg 7, 7957 BP de Wijk, tel. 442704, e-mail: nieuwsbrief.ijhorst.dewijk@gmail.com
- Redactie De Wekker** De volgende Wekker verschijnt in de eerste week van juni. Kopij graag inleveren voor 12 mei per e-mail: dewekker@xs4all.nl of per post: Nic. ten Woldeweg 1, 7957 CW de Wijk. Stuur u iets in? Dan graag ook uw **tel.nr.** vermelden voor eventuele vragen. (volgende redactievergadering: 19 mei om 13.30 uur)
- Adreswijzigingen** sturen aan het e-mail adres van de redactie.
- Geen WEKKER ontvangen?** Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij mw. A. Elpenhof-Nijboer, Dorpsstraat 93, de Wijk, tel. 0522-441456